

Basisbrief



Maastricht, juni 2017

Beste zusters in België, Brazilië, Indonesië, Oost-Indonesië, Kenia, Nederland, Noorwegen, de Filippijnen, Tanzania, Timor Leste, USA en Vietnam,

Een warme groet aan U allen,

Het gedenken van de sterfdag van een gezinslid of van een ander bijzonder persoon is een belangrijke gebeurtenis voor allemaal. Iedere cultuur, natie, ras en religieuze traditie heeft een eigen manier om de dood van een geliefde te herdenken. Voor sommigen kan dat een plechtige viering zijn, bij anderen moet een aantal rituelen worden gevolgd. Wij als religieuzen vieren het met een viering in de gemeenschap. Men kan ook individueel gedenken en natuurlijk ook in stilte. Op welke manier we dit ook doen, het herdenken helpt mensen omgaan met verdriet, pijn en zelfs woede over het verlies van hun geliefde(n). We leren er ook veel van, bijvoorbeeld dat in het leven veel dingen samen komen: leven-dood, kindertijd-ouderdom, gezondheid-ziekte, etc. We kunnen niet het één met open armen ontvangen en het ander verwerpen. We moeten, hoe dan ook, leren beide te omarmen.

Vandaag, op 26 juni, besteedt de Congregatie speciale aandacht aan de dankbare herinnering van de dood van onze Stichteres, Moeder Elisabeth Gruyters. We zeggen dank voor alles wat zij heeft gedaan en heeft betekend voor ons, persoonlijk en in de gemeenschap, voor de Kerk en voor de samenleving. Ze overleed 153 jaar geleden, maar haar geest blijft steeds bij ons, en is onze gids op de reis van ons leven en die van de Congregatie. Haar dood snijdt onze relatie met haar niet af. Haar geest is levend door ons, die zijn geïnspireerd door haar Charisma en die zijn geroepen tot deze Congregatie om onszelf trouw toe te wijden aan God, door het dienen van anderen, speciaal van degenen die in onze samenleving te lijden hebben en in nood zijn.

Elke dag lezen we en horen we het nieuws over dingen die in onze samenleving gebeuren. Jammer genoeg is het meestal slecht nieuws, afkomstig uit verschillende delen van de wereld, ver weg en dichtbij. Van de ene kant maken die berichten ons bezorgd, soms bang, verdrietig of machteloos. Van de andere kant bewerken ze dat we ons meer verbonden voelen met degenen die getroffen worden en zorg voor hen hebben. Als mensen zijn we verantwoordelijk voor mede mensen. Wij drukken onze zorg voor anderen uit bijvoorbeeld door gebed, woorden van bemoediging, giften of door andere wijze van meeleven. Dit heeft niet alleen betekenis voor onze

medemens, maar het geeft onszelf een innerlijke kracht en een diepe voldoening. Hierdoor wordt onze relatie met elkaar versterkt, niet omdat we ons beter, machtiger of rijker gaan voelen, maar omdat we onze barmhartigheid en zorg voor anderen willen uitdrukken, naar het voorbeeld van Moeder Elisabeth.

Moeder Elisabeth werd bewogen door barmhartigheid jegens de mensen om haar heen zoals de doodzieke mevrouw Nijpels, de arme kinderen, vrouwen, wezen, zieken en lijdenden in Calvarieberg. Zij diende de mensen vanuit haar hart en onvoorwaardelijk. Voor de mensen die zij diende betekende dit hoop. Ze was als een kaars brandend in de duisternis. In haar eenvoud heeft zij ons geïnspireerd en bewogen om te zijn zoals zij.

In de parabel van de Barmhartige Samaritaan, (Luc. 10, 25-37), beschreef Jezus de goede Samaritaan die, ondanks dat hij het druk had, zorg toonde voor de gewonde man, door hem drinken te geven, zijn wonden te verbinden, hem naar een herberg te brengen, en daar de waard opdracht te geven voor hem te zorgen, met de belofte dat hij terug zou komen om te betalen.

Wij zijn pelgrims in deze wereld. Op onze reis ontmoeten we steeds weer mensen die lijden, die in moeilijkheden zitten, die in nood verkeren en bang zijn. Dat kunnen onze familieleden zijn, onze medezusters, collega's, burens. Het

kan gebeuren dat we niet onmiddellijk herkennen wat diep verscholen ligt in de mensen die we dagelijks tegenkomen.

Hoe kunnen we dan helpen als we vooral bezig zijn met onszelf, zonder onze handen naar hen uit te steken? Hoe kunnen we komen tot een ontmoeting van hart tot hart, zodat we kunnen voelen wat zij voelen, bij hen zijn en onze barmhartigheid tonen?

Dat lijkt gemakkelijk, maar in werkelijkheid zijn er ervaringen, die ons ervan weerhouden spontaan voor anderen te zorgen. We hebben Gods genade van nodig om werkelijk te beleven dat wij allen ‘geliefden van God’ zijn, vanuit die liefde een barmhartige mens te kunnen zijn voor anderen. Dit zal ons tevens helpen onze eigen ‘moeilijkheden’ in het leven te overwinnen. Laten we daarom samen met Moeder Elisabeth durven vragen *“Maekt mij tot uwen dienst bekwaam”* (EG 39).

WIJ WENSEN U EEN FIJNE FEESTDAG TOE!



In Memoriam

1. **Zr Rafael Margaretha op den Kelder**, geboren te Sijbekarspel op 19 april, 1929, deed haar professie in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus te Maastricht op 6 mei, 1951 en is overleden in 'Bergweide' te Heerlen op 18 mei 2017.



2. **Zr Simona Henrica Grada Maria Donderwinkel**, geboren te Lichtenvoorde op 10 november, 1934, deed haar professie in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus te Maastricht op 19 november, 1961 en is overleden in 'Bergweide' te Heerlen op 29 mei 2017.



Nieuws van onze Missionarissen

1. **Zr Virgilia Mascarinas** uit Vietnam is op 29 mei 2017 in de Filipijnen aangekomen voor haar vakantie en voortgezette vorming. Ze is op bezoek geweest bij haar familie en heeft in de Filippijnen haar jaarlijkse retraite gevolgd. We hopen dat dit

alles haar voldoende geestelijk heeft gevoed, om haar missie in Vietnam voort te zetten. Verder heeft zij in haar thuisland voor haar documenten kunnen zorgen die zij nodig heeft voor haar gaan naar Maastricht; zij is n.l. gekozen namens de Unit Vietnam naar het Generaal Kapittel.

2. **Zr Yosefa Tri Retnaningsih** van de community in Memphis USA is op 25 mei 2017 voor vakantie naar Indonesië gegaan. We hopen dat het programma van voortgezette vorming, dat zij in die periode mocht volgen, haar missionaire geest in dienst van de mensen in USA heeft vernieuwd.

Vanuit Indonesië zal ze op 11 juli 2017 naar Maastricht gaan, om deel te nemen aan het Generaal Kapittel.

Nieuws van het Generaal Bestuur

1. **Zr Rosaria en zr Lisbeth** hebben van 27 mei tot 3 juni 2017 een bezoek gebracht aan de zusters in Noorwegen. Een van de belangrijke redenen voor het bezoek was een ontmoeting te hebben met de bisschop van Oslo vanwege de komende officiële sluiting van de missie daar.

2. **Zr Thruong** uit Vietnam, die onlangs haar studie op de Filippijnen heeft afgemaakt, is op 12 juni 2017 weer naar Ho-Chi-Minhstad gezonden, voor haar nieuwe taak. Wij danken het begeleidingsteam van de Filipijnse regio voor het werk gedurende haar initiële vorming van postulaat en noviciaat, en de tijd van junioraat. We bedanken ook de zusters in de gemeenschappen, die met haar op weg zijn gegaan gedurende haar studie en oriëntatie in hun gemeenschap en apostolaat.

3. **Zr Yosita Sri Murtini**, die in Rome studeert, zal op 7 juli 2017 naar het Moederhuis, Onder de Bogen Maastricht, gaan. Tijdens deze zomerse onderbreking van haar studie krijgt zij de gelegenheid om deel te nemen als lid van het Ondersteunend Comité t.b.v. het Generaal Kapittel. Daarna zal zij Onder de Bogen haar jaarlijkse retraite hebben. Op 4 september 2017 zal zij naar Rome terugkeren.

4. **Zr Man en zr Dung**, Vietnamese junioren die onlangs hun scholastieke studie en hun junioren-zomer-vormingsprogramma in de Filippijnen hebben afgerond, zijn nu in Indonesië om zich te oriënteren in enkele gemeenschappen en op het apostolaat daar. Tijdens deze oriëntatie zullen ze ook

vormingsprogramma's volgen die door het Provinciaal Bestuur worden aangeboden. Zij zijn afgereisd vanuit de Filippijnen op 6 juni 2017.

5. Op 26 juni 2017 zal de Filippijnse Regio vieren dat onze Congregatie 50 jaar aanwezig is in de Filippijnen, en tevens dat de Regio 25 jaar bestaat. De zusters zullen samenkomen in de gemeenschap van Davao voor de viering en voor voortgezette vorming. We wensen de zusters van de Filippijnse Regio een vruchtbare en zinvolle viering toe en een gezegende toekomst.

Hartelijke groet
namens het Generaal Bestuur,



Zr Rosaria Nur Hardiningsih

Generale Overste

Generalate CB Sisters
St. Servaasklooster 14,
6211 TE Maastricht, the Netherlands
www.cbsisters.net