

BASISBRIEF

APRIL 2015



Maastricht, april 2015

Beste zusters in België, Brazilië, Indonesië, Kenia, Nederland, Oost Indonesië, Noorwegen, de Filippijnen, Tanzania, Timor Leste de USA en Vietnam,

Genade en vrede voor U!

Vandaag vieren wij weer de Stichtingsdag van onze Congregatie. Voor de 178ste keer om precies te zijn! Wat het dit keer anders maakt is dat deze viering nu binnen het Jaar van Godgewijd Leven valt, dat loopt van 21 november 2014 t/m 28 oktober 2015. Bezien tegen de achtergrond van de oproep van Paus Franciscus om ‘De wereld wakker te schudden!’, duiden wij deze Congregatiefeestdag als een moment om ‘niet alleen terug te denken aan de roemrijke historie van de Congregatie en er over te spreken, maar ook om onze rijke geschiedenis die nog geschreven moet worden, te bezien. Aldus worden we uitgenodigd om naar de toekomst te kijken, naar waarheen de Geest ieder van ons zendt om nog grotere dingen tot stand te brengen’ (cf. Post Synodale Apostolische Exhortatie Vita Consecrata no. 110).

Het eerste doel van het Jaar van Godgewijd Leven is om met dankbaarheid terug te kijken naar het verleden. De vraag is: Waarom moeten wij dankbaar zijn? Vanwege onze lange, rijke historie ons door God gegeven, waarin de Congregatie heeft kunnen bestaan en gedijen? Of... is het misschien vanwege de breedte van de zending die wij vervullen in verschillende landen en op diverse terreinen van liefdewerk? We zijn voor dit alles echt ontzettend dankbaar. Maar, er is nog een andere, veel belangrijker reden namelijk omdat God ons geroepen heeft tot

religieus leven; religieus leven dat wij vanuit het charisma van Moeder Elisabeth mogen vervullen. Dankbaar zijn wij voor dit rijke charisma dat we van haar, die met de hulp van Paulus Antonius van Baer -deken van de St Servaaskerk in Maastricht-deze Congregatie stichtte, mochten overerven. We zien er duidelijk de hand van God in die haar opriep om Christus nog intenser te volgen. Zij probeerde op eigen wijze invulling te geven aan de boodschap van het Evangelie en las de tekenen van de tijd met de ogen van het geloof, omdat zij daadwerkelijk geloofde in Gods liefde en voorzienigheid.

Laat ons dit specifieke charisma eens van wat dichterbij bekijken zodat de diepste betekenis van haar visie zich aan ons openbaart bij het, in haar voetsporen, navolgen van Christus.

Moeder Elisabeth sprak met grote passie over Gods voorzienigheid hoewel zij daar in haar teksten geen filosofische en theologische beschouwingen voor aandraagt. Zij had het er vaak over, expliciet en impliciet. Zij geloofde in Gods voorzienigheid omdat zij in haar leven Gods liefde, zorg en mededogen kon zien, kon voelen en kon ervaren. Dit alles maakte dat zij betekenis wist te geven aan de tegenstrijdige werkelijkheden die zich in haar leven voordeden. Zij gaf zelf het beste voorbeeld door ons de weg te wijzen hoe wij met ons eigen leven, dat somtijds best uitdagend is en dat wij niet altijd onder controle hebben, dienden om te gaan.

Net als zij ervaren ook wij in ons menselijk bestaan verlies en voordeel, chaos en orde, verlatenheid en zorg, ballingschap en thuiskomst ziekte en gezondheid, geluk en droefenis, geboorte en dood etc. Al deze ervaringen vermengen en vervloeien met elkaar en creëren zo de werkelijkheid van het leven. Zij geven vorm aan mijn leven als persoon én aan ons leven als Congregatie. Van Moeder Elisabeth leren wij hoe de

aanhoudende goedheid van Gods voorzienigheid in deze levenswerkelijkheid met vertrouwen te vatten, te voelen en te ervaren en hoe de wonderbaarlijke betekenis die er in besloten ligt te benaderen. Zij schreef: *“O Goederterende en b(a)rmhertige God, hoe ondoorgrondeijk zijn uwe oordielen, hoe onnaspuerelijk uwe weegen. Gij, die de begerten der arme niet versmaat en ons jaren en jaren op de proef steld, om ons te meer te vestegen in die zoete hoop op uwe oneijdege goedheid en bermhertigheid, dat toch uwen H. Naam in der eeuwigheid gebenedeid zij, Amen.”* (EG 131)

Het is waar, Gods liefde en barmhartigheid zijn moeilijk te doorgronden en Zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Wij allen ervaren dat God ons vaak verrast. Paus Franciscus zei daar het volgende over: *“...God is de God van verrassingen. God is nieuw, steeds weer: Hij spreekt zichzelf nooit tegen, zegt nooit dat wat Hij gezegd heeft verkeerd was, nooit, maar verrast ons telkens weer.”* We begrijpen Gods liefde niet omdat we ons er (met de beste intenties overigens) soms voor afsluiten. Daarom moeten wij Hem in ons laten werken naar Zijn beeld. net zoals Hij dat ook bij Moeder Elisabeth heeft gedaan. Zij vertrouwde volledig op God. Zelfs in haar onnozelheid, onwetendheid en dwaasheid (cf. EG 95) was zij ervan overtuigd dat God in haar werkte. Ze wist dat ze niet jong meer was, dat ze niet genoeg talenten bezat, dat ze arm was (EG 8, 19, 24–25) en wanhopig (EG 54). Maar ... Gods genade gaf haar moed en sterkte haar in de overtuiging dat zij deze Congregatie kon opstarten in tijden van grote onzekerheid; in tijden dat iedereen, ook Deken Van Baer, zich afvroeg of deze onderneming wel kans van slagen had (cf. EG 46). Zij riep Gods voorzienigheid aan om hen te overtuigen, omdat zij geloofde dat zij door deze manier van leven God kon dienen door en in de mensen (cf. EG 23). Alle voor- en tegenspoed die zij ondervond bracht haar geduld,

nederigheid en eenvoud (EG 46-51). Zij was zich ten zeerste bewust van haar eigenwaarde; er was niets om trots op te zijn. Alles was te beschouwen als de weg waarlangs God blijk gaf van Zijn liefdevolle zorg voor haar, met name wanneer zij zich in moeilijke situaties bevond zoals toen ze probeerde haar droom te vervullen om aangenomen te worden in een klooster en, naderhand, om het zendingswerk van de Congregatie te vervolmaken.

Ze was niet voorbereid op zo'n groot project zoals anderen dat waren. Zij had geen professionele studie gedaan en ook geen vormingscursussen gevolgd zoals wij dat tegenwoordig doen. Het was Gods werk. In het begin werd zij er moedeloos van en raakte zij het vertrouwen kwijt, maar later zette zij toch door. Ze zei: *“Er bleef mij niets over als eenen klokken eijfer om dat weerk Gods voord te zetten door aanhoudende gebeden en medewerking”* (EG 24). Zij bad vaak – veelal spontaan – en begon haar geest te richten op God en wel op zo'n manier dat het haar innerlijke zelf verruimde. En toen haar geest eenmaal op liefde en goddelijke aanwezigheid was gericht, kwam zij tot nieuwe inzichten m.b.t. haar diepste eigenheid, was ze betrokken en realiseerde zij zich hoe sterk haar verbondenheid met anderen was: om God oprecht en in volmaaktheid te dienen (cf. EG 5). Voor ons betekent dit: jezelf helemaal geven, jezelf een leven lang toewijden, altijd trouw blijven aan God en volharden in Zijn liefde tot aan de dood toe (cf. EG 20).

Wij realiseren ons dat, willen we daadwerkelijk veranderingen aanbrengen in ons leven, het heel belangrijk is om onze dagelijkse reflecties uit te breiden. Echter, het vermogen om de onderliggende verborgen betekenis van gebeurtenissen te achterhalen blijft niet bij enkel menselijk pogen. Dat wij de goddelijke voorzienigheid in elke realiteit, positief dan wel

negatief, mogen ervaren is veeleer het resultaat van samenwerking tussen de goddelijke kracht en het menselijk inzicht. Dit zie je ook terug in de werken van barmhartigheid en in de liefdedeuren van de Congregatie. Beide zijn voornamelijk het werk van God. Om dit alles te realiseren wordt er van ons gevraagd onze verbondenheid met God in stand te houden. Doen wij dat niet, dan vervallen we met zekerheid in menselijke tekortkomingen die ons in zelfverheerlijking storten. En hoewel Gods wegen onnaspeurlijk en niet makkelijk te begrijpen zijn geloven we, net als Elisabeth Gruyters, dat: *“God wist het en hij begon ook al heijmelijk te werken; hij begon Zijne onzienbare hand erover uit te steken en mede te werken.”* (EG 15)

Geïnspireerd door het charisma van Moeder Elisabeth zijn wij geroepen om DE GEEST VAN DANKBAARHEID te cultiveren en te ontwikkelen in iedere fase van ons leven. *“Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpeijk dat in dank wordt aanvaard,”* aldus St Paulus (I Timóteüs 4:4). Door de geest van dankbaarheid te cultiveren wordt God geëerd en ons geloof versterkt en daarmee ook onze relatie met anderen. Zonder de geest van dankbaarheid kunnen we nooit een goede relatie onderhouden met God of met wie dan ook. En welke problemen we ook ondervinden, we moeten onder alle omstandigheden dankbaar zijn (cf. 1 Tes. 5: 18).

Ook hier leren we weer van Moeder Elisabeth, die dankbaar de grote inmenging van Gods hand aanvaardde bij het zorg dragen voor haar leven én voor de Congregatie. Zij herkende er de goedheid van God in (EG 26), die zorg draagt voor alles (EG 32); die mensen voorziet van alles wat zij nodig hebben; die Zijn genade rijkelijk over haar en de Congregatie uitstortte en haar tot religieus leven uitnodigde; die hen alle dagen meer en

meer zegende met alles wat zij nodig hadden (EG 49); die zorg draagt voor de armen (EG 52) en die dagelijks door Zijn onzienbare hand de verschillende liefdewerken zegent (EG 63). Dit alles omdat God haar toestond te lijden omwille van de liefde van Jezus Christus (EG 100) en haar het verlangen gunde om van tijd tot tijd met Hem samen te zijn (EG 140). Moeder Elisabeth was niet alleen dankbaar voor Gods goedheid, maar ook voor het lijden en de pijn. Het zijn immers allemaal genadegaven die ons tot eenheid met God kunnen brengen, mits wij ons diepgelovig realiseren dat God iedere dag weer opnieuw in ons aan het werk is en ons leidt. In vreugde en verdriet, in voor- en tegenspoed is Hij aanwezig om elke mens te redden.

We zouden best nog dieper kunnen reflecteren op de rijkdom van het charisma van Moeder Elisabeth die zij met ons heeft gedeeld, die zij ons heeft nagelaten. Zijn onze apostolaatwerken, dat wat we doen, onze aanwezigheid wel in overeenstemming met wat de Geest van haar vroeg? Hoe kunnen wij op creatieve wijze haar charisma vandaag de dag uitdragen? Hebben wij dezelfde passie voor God en de mensen om ons heen?

Dierbare zusters, de uitdaging voor ons blijft om te bepalen hoe uniek onze bijdrage is aan Kerk en maatschappij om ons zo nog meer in te zetten voor en beter richting te geven aan de keuzes die wij m.b.t. onze apostolaatwerken maken en het lange termijn effect van die keuzes nog kritischer te beoordelen. Sommige gebieden verouderen snel. Sommige gemeenschappen zullen uitsterven terwijl anderen zullen opbloeien. Dit is de realiteit waarvoor wij ons vandaag de dag geplaatst zien. Toch zijn we niet zonder hoop. Laat ons daarom, nu wij vandaag de Stichtingsdag van onze Congregatie vieren, onze blik hoopvol en met vertrouwen blijvend richten op de toekomst. Nu Jezus ons oproept om onze hoop te verpersoonlijken door ons leven in

Gods handen te leggen met dezelfde geruststellende zekerheid als waarmee wij de toekomst vol vertrouwen omarmen, zo ook worden wij uitgenodigd om onze hoop volledig op Hem te vestigen.

Moge de Naam des Heeren voor altijd geprezen zijn. Amen.

WIJ WENSEN U EEN FIJNE FEESTDAG TOE!

In Memoriam

“Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. (John 14:1-3)

1. **Zr Flosella Poos** werd op 5 april 1917 in Den Haag, Nederland, geboren en is op 14 november 2014 in Kloosterhof, Maastricht, overleden.
2. **Zr Elisabetha Sri Widarwi** werd op 22 maart 1934 in Solo, Midden Java, geboren en is op 31 december 2014 in St Anna, Yogyakarta, overleden.
3. **Zr Marie Martha Sumarjinah** werd op 20 december 1917 in Ganjuran, Bantul, Yogyakarta, geboren en is op 8 januari 2015 in St Anna, Yogyakarta, overleden.

4. **Zr Bertine Tri Hartati** werd op 26 juni 1943 in Yogyakarta geboren en is op 13 januari 2015 in het Sint Carolus Ziekenhuis in Jakarta overleden.
5. **Zr Gijsberto Boerlage** werd op 24 oktober 1909 in Nieuwer-Amstel, Nederland, geboren en is op 17 januari 2015 in het Lydia convent, Maastricht, overleden.
6. **Zr Ruth van de Zande** werd op 16 april 1921 in Hillegom, Nederland, geboren en is op 6 februari 2015 in Kloosterhof, Maastricht, overleden.
7. **Zr Servatio Ament** werd op 27 december 1915 in Stramproy, Nederland, geboren en is op 10 februari 2015 in het Elisabeth convent, Maastricht, overleden.
8. **Zr Ernesta Sumartini** werd op 22 juni 1933 in Mlati, Sleman, Yogyakarta, geboren en is op 2 maart 2015 in het Panti Rapih Ziekenhuis in Yogyakarta overleden.
9. **Zr Loes Lucia Maria Jorna** werd op 26 september 1921 in Amsterdam, Nederland, geboren en is op 27 maart 2015 in Bergweide, Heerlen overleden.
10. **Zr Conceptie Zonderland** werd op 29 juli 1920 in Scharnegoutum (gemeente Wymbritseradeel, Nederland, geboren en is op 1 april 2015 in het Carolus convent, Maastricht, overleden.

Beëindiging Lidmaatschap

Zr Xaveria Lusia Wati die sinds 15 augustus 2002 lid was van onze congregatie en in de Regio Oost Indonesië was aangesteld heeft m.i.v. 5 november 2014 haar lidmaatschap beëindigd. We

bidden dat zij geluk en vreugde mag ervaren op haar verdere levensweg.

Conferentie over Religieuze Vorming wereldwijd

Zoals eerder aangekondigd, houdt de ‘Congregation for Institutes of consecrated life and Societies of apostolic life’ een seminar voor vormingsleiders. Het is één van de activiteiten die zij organiseren om het Jaar van Godgewijd leven luister bij te zetten. Het seminar is enkel bedoeld voor vormingsleiders behorend tot Instituten met pauselijke goedkeuring. Dit seminar werd van 8 t/m 11 april 2015 in Rome gehouden. Daar wij van mening zijn dat dit seminar betekenisvol is voor heel onze congregatie, hebben wij **zr Dwina Arintowati en zr Odilia Sadinah** opgedragen dit seminar bij te wonen. Na afloop van het seminar waren ze uitgenodigd om in het Moederhuis in Maastricht, waar zij van 16 – 19 april 2015 verbleven, hun ervaringen te delen met het GB. Op 20 april 2015 keerden beide weer naar hun eigen land terug.

Verdere Studie

Zr Sofia Gusnia van de Provincie Indonesië start in april 2015 met haar doctoraal studieprogramma aan de St Paul’s Universiteit in Manila, de Filippijnen. Gedurende die tijd verblijft zij in het CB Studiehuis in Project 4, Manilla.

Nieuws van onze Missionarissen

1. Op 28 februari 2015 is **zr Domenico Kustinah** voorgeod naar Indonesië teruggekeerd na als Generaal Bestuurslid en als Generale Econoom de Congregatie ten dienste te hebben gestaan. Vervolgens droeg zij ook nog zorg voor het archief

van het Generaal Bestuur, een taak die zij met hart en ziel heeft vervuld. Met grote waardering voor alles wat zij heeft gedaan laten wij zr Domenico nu weer terug gaan naar haar geboorteland. Moge zij vreugde en geluk ervaren in haar nieuwe gemeente en apostolaatswerk.

2. Op 9 januari 2015 arriveerde **zr Theresiata Suwarsih** vanuit Brazilië in Jakarta, Indonesië, om de begrafenis van haar moeder bij te wonen en haar familie tot steun te zijn. Aansluitend hield zij er vakantie en ruime tijd in voor spirituele vernieuwing.
3. **Zr Grace Samuel** van de Provincie Nederland verbleef van 15 januari t/m 16 maart voor vakantie in Indonesië. We bidden dat deze verlofperiode haar nieuwe energie heeft gegeven voor het hervatten van haar apostolische taak in Nederland.
4. **Zr Floriana Sudaryanti** van de Provincie Nederland is momenteel op vakantie in Indonesië waar zij verblijft van 16 maart t/m 16 mei 2015. Naast vakantie houden zal zij er tevens, samen met haar groep, haar 50-jarig professiefest vieren. Moge het een vruchtbare en inspirerende viering worden.
5. **Sr Ancilia Sus Indarti** van de Memphis gemeente in de USA zal voor vakantie naar Indonesië, haar moederland, gaan en wel van 31 mei t/m/ 30 juli 2015. We hopen dat zij gedurende haar verblijf in Indonesië de familiebanden aan kan halen en tevens de band met de zusters zal weten te versterken.

Opening en Sluiting van Gemeenschappen

1. St Charles Borromeo Formation House
Ho Chi Minh City, Vietnam

Samen met Moeder Elisabeth wensen wij dat *“indien het aan God behaagt dat dan toch alhier in deze Stadt, een Klooster zoude gest(i)cht worden ... waarin God oprecht zoude gedient worden ... als er maar zielen in kwamen, die God oprecht en in de volmaaktheid dienen zouden...”* (EG5)

Onze harten zijn vol lof en dankbaarheid jegens God die ons diepste verlangen heeft vervuld door ons deze geweldige woning te geven middels de niet aflatbare steun van het GB en de vrijgevigheid van ontelbare andere mensen.

Op 22 januari 2015 zijn we in dit huis getrokken dat door pater Dominic Nguyen Van Hiep, onze parochiepriester (Vinh Hiep Parochie) op 24 januari 2015 om half elf ‘s morgens werd ingezegend in het bijzijn van pater Francis Nguyen

Van Nhut, OP (onze vriend die ons het huis heeft laten zien), dhr en mevr. Le Thanh Ben en familie



(voormalige huiseigenaren), onze advocaat en de architect. Om half vier in de middag vierden wij er onze eerste heilige mis die werd opgedragen door pater Moises



Albarina, Comboni Missionaris.

Hoewel het huis nog lang niet af is, hebben we het alvast laten inzegenen en wel voordat onze aspiranten -de dag erna- voor een vakantie van een maand naar hun familie zouden gaan.

Omdat ons eerste huis in Vietnam tot onze Congregatie behoort, hebben we besloten het naar onze patroonheilige te noemen: St Charles Borromeo Formation House. De bedoeling is dat onze toekomstige postulanten hier hun vorming krijgen. Op dit moment hebben we 6 aspiranten en 4 potentiële aspiranten.

“Moge de Naam des Heren voor altijd geprezen zijn.” (EG 140)

Namens gemeenschap Vietnam
Zr Virgilia Mascarinas, CB
(Coördinator)

2) Elisabeth Convent – Maastricht

Na overleg met de zusters van het Carolus en het Elisabeth convent, heeft het bestuur van de Provincie Nederland besloten het Elisabeth convent in Maastricht te sluiten en wel m.i.v. 30 maart 2015. De zusters behorend tot deze gemeenschap hebben zich inmiddels bij het Carolus convent aangesloten.

Pelgrimage Programma

“Gelukkig de mensen die sterk zijn in U, met de pelgrimsweg in het hart.” (Psalm 84:6)

Één van de dingen die wij doen om invulling te geven aan het programma ‘voortgezette vorming voor zusters’ is het organiseren van een Pelgrimage Programma dat ook dit jaar weer in Nederland en België plaatsvindt en wel van 30 april tot en met 31 mei 2015. De visie van dit programma is: *Sabbatical CB Sisters, deeply connected with the roots of the Congregation and passing on its rich heritage.* Voornoemd programma zal in het Indonesisch worden gehouden aangezien de deelnemers allen uit Indonesië afkomstig zijn en wel uit twee verschillende gebieden: de Regio Oost Indonesië en de Indonesische Provincie.

Deelnemers aan het Programma zijn:

- 1 Zr Jacintha Sukamtini
- 2 Zr Petri Suparti
- 3 Zr Alphonsa Achadinah
- 4 Zr Hendrika Suwartilah

- 5 Zr Priyati Surtiyati
- 6 Zr Faustina Surtini
- 7 Zr Resdiana Ngadinah
- 8 Zr Jeanne Kustidjah
- 9 Zr Sesiliana Putik Sulistyani
- 10 Zr Avriana Dwi Atmi Wisyastuti
- 11 Zr Resita Sulasmi
- 12 Zr Theofani Admini Paji Moong
- 13 Zr Margareti Endang Pujiastuti
- 14 Zr Luisa Sri Hartuti
- 15 Zr Lusiani Ni Luh Astiti

Agenda van het Pelgrimage Programma 2015

- 27/28 April : Aankomst deelnemers
- 29 April : Stichtingsdag van de Congregatie
- 30 April : Opening van het Pelgrimage Programma samen met de zusters in het Moederhuis
- 3 – 7 Mei : Pelgrimage naar de geboorteplaats van Moeder Elisabeth in Leut, België
- 8 Mei : Pelgrimage naar het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van *Banneux, België*
- 9 – 27 Mei : *Pelgrimage in Maastricht en omgeving, Nederland*
- 27 – 30 Mei : *Triduium en afsluiting van het programma.*
- 31 Mei : *Mis uit dankbaarheid samen met de zusters in het Moederhuis.*
- 2/3 Juni : Vertrek deelnemers

Nieuws vanuit het Generaal Bestuur

- 1) Zrs Krispiani en Yesina van de Provincie Indonesië waren van 16 februari t/m 5 maart 2015 voor oriëntatie in de Regio Tanzania.
- 2) Zr Jane Ann Aballe bracht haar vakantie door in de Filippijnen waar zij van 24 januari t/m 24 april 2015 verbleef. We hopen dat dit verblijf haar zowel spiritueel als fysiek gesterkt heeft.
- 3) Zr Ancilla Setyarini, een van de bestuursleden van de Regio Oost Indonesië, zal van 2 april t/m 19 juni 2015 in de Filippijnen verblijven om er een drie maanden durende cursus Engels te volgen. Moge deze cursus haar verrijken bij het voortzetten van haar leiderschapstaak in de Regio.
- 4) Zr Rosaria bracht van 21 - 27 april 2015 een bezoek aan de gemeenschap in Noorwegen.
- 5) Op 5 juni 2015 vertrekken zr Rosaria en zr Hetty voor vakantie naar Indonesië waar zij t/m 6 augustus zullen blijven. Tijdens hun verblijf in Indonesië zullen zij ook nog naar Timor Leste (22 – 27 juni, 2015) en Kupang (30 juni – July 4 juli , 2015) gaan.
- 6) Zr Jane Ann en zr Lisbeth zullen op 1 juli 2015 naar Tanzania vertrekken om op 4 augustus weer terug te keren. Ze zullen een opiniepeiling houden onder de zusters en de Regio zowel vóór als tijdens het Regionale Overleg Orgaan begeleiden. De ambtstermijn van het

Regionaal Bestuur eindigt op 31 juli 2015. Het is daarom dat er een nieuw bestuur wordt aangesteld. We vergezellen de zusters in Tanzania met onze gebeden nu zij op het punt staan mede de toekomst van de Regio te bepalen.

Generalate CB Sisters
St. Servaasklooster 14
62 11 TE Maastricht, the Netherlands
www.cbsisters.net