

Maastricht, juni 2013

Beste medezusters in België, Brazilië, Indonesië, Kenia, Nederland, Oost Indonesië, Noorwegen, de Filippijnen, Tanzania, Timor Leste, en de USA.

Op 26 juni 2013 herdenken we voor de 149ste keer de sterfdag van Moeder Elisabeth en maken tevens een begin met het vieren van het historische moment dat het op 26 juni 2014 150 jaar geleden is, dat zij uit deze wereld heenging. Waarlijk een heel speciale gebeurtenis voor onze congregatie wereldwijd. Wij nodigen daarom u allen uit om in dankbaarheid aan God, op vreugdevolle wijze betekenis te geven aan deze spirituele gebeurtenis.

Waarom is het voor ons zo belangrijk om het 150^{ste} sterfjaar van Moeder Elisabeth te vieren?

Volgens het Boek Genesis in de Bijbel is het getal 150 een speciaal getal: *"Het water bleef stijgen op de aarde, honderd vijftig dagen achtereen"* (Gen 7: 24). Deze tekst verhaalt over God die het plan opvat om vanwege onduldbare menselijke verdorvenheid, alle levende wezens met de aarde te vernietigen (Gen. 6: 13-17). God koos Noach, een rechtschapen man, uit om een ark te bouwen van driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. Naar we mogen aannemen had die ark dezelfde capaciteit als een aantal grote hedendaagse vrachtschepen samen.

Noach's geloof wankelde niet toen hem werd verteld wat God hiermee beoogde, wat Zijn plan was. Hij geloofde oprecht dat deze ongekende ramp zich zou voltrekken. Het bouwen van een ark was voorwaar geen gemakkelijke taak. Edoch, *"Noach deed dit; alles wat God hem geboden had, voerde hij uit"* (Gen. 6: 22). Heel precies en accuraat voerde Noach Gods instructies uit bij het bouwen van de ark. Noach deed dit samen met zijn vrouw en hun drie zonen, Sem, Cham, en Jafet en hún vrouwen.

Noach bouwde niet alleen de ark, óók waarschuwde hij de mensen om hem heen en diende God getrouw. Hij was een “brenger van gerechtigheid en waarheid”. Maar de mensen negeerden hem. Gezien de spirituele en morele verdorvenheid van de mensheid in die tijd, is het niet moeilijk om ons voor te stellen dat de familie van Noach misschien wel tot voorwerp van spot werd en werd blootgesteld aan de hoon en beschimping van sceptische medemensen. Hij werd beschouwd als dom en gek. Maar bang was hij geenszins. Noach slaagde erin zijn familie spiritueel te begeleiden en hen tot steun te zijn.

Kort voordat de sluizen van de hemel opengingen en regen op de aarde neer kwam, gelastte God Noach de ark in te gaan. Toen Noach's familieleden en de dieren allemaal binnen waren sloot God de deur zodat de spotters er niet in konden. En toen de zondvloed over de aarde kwam werden zij allen weggevaagd (cf. 2 Petrus 2:5, Matteüs 24:38, 39). Veertig dagen en veertig nachten regende het en het water op de aarde bleef stijgen **honderdvijftig** dagen achtereen. Enkel Noach, zijn familie en de dieren in de ark overleefden. Aangezien zij samen waren in de ark mogen we aannemen dat Noach zijn familie heeft aangespoord na te denken over wat hen was overkomen en dankbaarheid te betonen aan God.

Het verhaal over de verlossende daad van God aan Noach en zijn familie kan voor ons een interessante inspiratie worden bij het reflecteren over de *verlossende* daad van God aan Moeder Elisabeth door ‘de ark’ van de congregatie die zij ‘bouwde’. En hoewel deze twee rolmodellen in heel verschillende tijdperken hebben geleefd, vertonen zij in zekere zin toch overeenkomsten. Beiden waren rechtschapen, rechtvaardig en gelovig; hadden hun vertrouwen in God gesteld en wandelden getrouw met Hem; luisterden getrouw naar God en onderhielden getrouw Zijn geboden en beiden mogen profetisch genoemd worden omdat zij de waarheid spraken, recht deden en dankbaar waren.

Toen Moeder Elisabeth op vijfenzeventigjarige leeftijd stierf, was zij 25 jaar en een paar maanden geprofeet. Psychologisch gezien is een vijftwintigjarige vrouw al wat stabielere, begrijpt haar verplichtingen

en verantwoordelijkheden en gaat op een volwassen en zekere manier om met de dingen die zij in haar leven meemaakt. En ook haar 'moederlijke' kant heeft zich ontwikkeld. Zo is het ook met onze congregatie. In die 25 jaar heeft Moeder Elisabeth Gods aanwezigheid ervaren. Het was God die haar vergezelde en die de congregatie leidde. Het aantal leden van de congregatie nam beduidend toe. En toen Moeder Elisabeth stierf, telde de congregatie maar liefst 54 zusters. De congregatie groeide en bloeide. Toch was dit niet haar voornaamste zorg noch was het haar uiteindelijke doel. Voor Moeder Elisabeth waren groei in spiritueel leven en ontwikkeling het allerbelangrijkst. Dat ieder lid van de congregatie mocht groeien in eenheid met God, was voor haar de essentie van alles. Daartoe immers had zij de ark van de congregatie gesticht. En net zoals zij groeide in het verstaan van Gods wil, groeide zij ook in het vinden van wegen om door haar gebed, door haar ontmoetingen met anderen en het dienstbaar zijn in eigen gemeenschap, kerk en maatschappij de liefde tot God te realiseren.

Moeder Elisabeth was, net als Noach, een liefdevol persoon en een bringer van gerechtigheid en waarheid: eerlijk en rechtschapen in het God liefhebben en in het dienen van anderen. Arme in de steek gelaten kinderen verdienden liefde, bescherming en holistische educatie (cf. EG 51-53, 146, 149). Mensen die ziek waren en in ellendige omstandigheden verkeerden moesten worden bezocht, er moest voor hen worden gezorgd en gebeden en hun zielen gewonnen (cf. EG 27-37, 108-121). De zusters onder haar hoede waren uitgerust met geestelijke wapenen om niet door de bedorven wereld besmet te worden alsmede met spirituele adviezen die hen tot steun moesten zijn bij het op een goede manier dienstbaar zijn. En wanneer zij onheus bejegend werden mochten zij zich beschermd weten en kregen zij in hun leven te maken met uitdagingen en moeilijkheden, dan werden zij zachtaardig en met mededogen benaderd. (cf. EG 70, 76, 107, 133, 146-149, 155).

Hierdoor legde zij de nadruk op gerechtigheid, vrede en mededogen, welke de hoofddeugden zijn in onze verbintenis tot religieus leven. Deze deugden werden duidelijk uitgedragen daar zij deed wat ze zei. Zij verwierf hen door nederig en consistent te zijn. Zo werd de congregatie

een bron van overvloedige zegeningen, niet alleen voor haar leden, maar ook voor anderen ongeacht leeftijd, fysieke/psychologische gesteldheid, ras, religie en sociale status, omdat God barmhartig is en ieder mens grenzeloos en onvoorwaardelijk liefheeft.

Moeder Elisabeth had een simpele, heldere visie. Haar motivatie en haar manier van denken waren noch gecompliceerd noch ondoorzichtig. Zij deed niet alsof en wist wat ze wilde. Ook uit haar levensstijl en daden spreekt eenvoud en duidelijkheid, vooral in het volgen van Gods wil. Zij was een verstandige vrouw die goed kon lezen en schrijven. Haar geschriften waren veeleer uitdrukkingwijzen, soms onsamenhangend en we moeten er zo nu en dan ook hartelijk om lachen. Hieruit blijkt haar originaliteit of authenticiteit. Zij is het ten voeten uit! De onvoorwaardelijke en barmhartige liefde van God door de gekruisigde Jezus Christus is altijd haar passie en motivatie geweest bij alles wat ze deed en zei en typeert vrijwel elke zin die we op iedere bladzijde van het eenvoudige door haar zelf geschreven boekje, terugvinden. En zoals Noach riep God ook Moeder Elisabeth op en bewoog haar ertoe Hem te dienen.

Net als Noach, leefde en wandelde ook Moeder Elisabeth, getrouw met God. Zij die getrouw leven en wandelen met God vertrouwen ook op Hem. Zij zijn aldoor afhankelijk van God die *‘voor ons zorgt opdat wij leven’* en die *‘ons alles geeft wat we echt nodig hebben’* (cf. EG 15, 23-24, Ps. 84: 11; 119: 37). Zij worden meer op God betrokken. Het psalmboek zegt: *“Het stil gesprek met de Heer is weggelegd voor wie Hem vrezen: zó wijdt Hij hen in zijn verbond in.”* (Ps. 25:14). Godvrezendheid of vroomheid maakte dat Moeder Elisabeth voortdurend bouwde aan haar diepe relatie met God en deze, tot in iedere vezel van haar verbondenheid, ook onderhield, zodat zij Gods wegen van ganser harte kon begrijpen; God, die Zijn plan aan haar openbaarde (cf. EG 6).

Aldus leren wij dat ‘n vrome levenswijze een overvloedig gezegend leven is. Het kunnen omgaan met God en begrijpen wat Zijn verbond voor ons inhoudt is waarlijk een prachtige zegen die tot innerlijke kracht in het leven van de congregatie zal worden. Echter een devote en

vrome stichteres is nog geen garantie voor een goede spiritualiteit, omdat ieder van ons uiteindelijk haar eigen relatie met God moet opbouwen. En dat is niet iets dat vanzelf gaat. Maar wij geloven in de genade van God die voortdurend in ieder van ons werkt. God heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zodat wij onszelf in Hem kunnen herkennen en kunnen luisteren naar Zijn roepstem. In onze persoonlijkheid creëerde Hij de elementen welke verbonden zijn met Zijn persoonlijkheid. We hebben een verstand gekregen om Zijn gedachten te begrijpen en er aan te beantwoorden. Ook hebben we een wil om gehoor te geven aan Zijn wil. God opent zichzelf voor ons om gekend te worden. Hij geeft Zichzelf ook om ons nabij en dierbaar te zijn. Of wij op Zijn uitnodiging in willen gaan, er gehoor aan willen geven ligt helemaal aan ons. Één ding is zeker, God zal blij verheugd zijn als wij Hem verwelkomen en Hem tot onze dierbaarste vriend maken.

En dan is er nog dat andere aspect namelijk dankbaarheid. Net als Noach, was ook Moeder Elisabeth God dankbaar. Moeder Elisabeth zag God als: Hij die het leven behoudt en in alles zal voorzien (cf. EG 26, 32); als Degene die roept, begeleidt, en ieder mens zegent met wat hij/zij nodig heeft (cf. EG 49, 63); als de God die zorgt voor de armen (cf. EG 52) en als de God die de mensen onvoorwaardelijk liefheeft en geen grenzen kent (cf. EG 30-41). Door deze ervaringen kon zij deelhebben aan het lijden van God dat werd veroorzaakt door menselijke ongevoeligheid (cf. EG 100) en koos zij ervoor altijd bij haar Jezus te zijn (cf. EG 140).

De dankbaarheid die Moeder Elisabeth uitte, was oprecht. Het herinnert ons eraan dat God niet slaapt. Onder alle omstandigheden: makkelijk of moeilijk, aangenaam of vervelend, ziek of gezond, nodigt God ons uit om trouw te blijven aan Zijn aanwezigheid. Hij heeft zijn eigen wegen om Zijn heilswerken te openbaren. Hij, immers, vertrouwt ook op ons. Daarom kiest Hij ieder van ons uit en begeleidt Hij ons ook al zijn we niet perfect.

Beste zusters, middels deze genadevolle gebeurtenis willen wij uitdrukking geven aan onze verbondenheid met Moeder Elisabeth en de

leden van haar eerste gemeenschap. Ook willen wij onze Stichters eren die ons voorgingen en die uiteindelijk zijn teruggekeerd in de schoot van God. We zijn dankbaar voor de vele zegeningen die het ons mogelijk maken onze relatie met God steeds weer te ervaren. Moeder Elisabeth en deze Zusters hebben met hun verhalen en herinneringen, mondeling zowel als schriftelijk, de geschiedenis geschreven van de congregatie. Al deze verhalen en herinneringen hebben ons op een heel eigen en speciale wijze het portret getoond van vrouwen die met hart en ziel en met al hun kracht in staat waren tot mededogende liefde voor de gekruisigde Jezus tot het einde toe. Wij vieren en eren hun geloof en moed en koesteren hun herinneringen, hun gebeden en hun leven in al zijn vormen. Wij beschouwen ons gezegend omdat we delen in de strijd die hen sterker heeft gemaakt en die ons tot inspiratie is geworden.

Tenslotte nodigen wij u uit om, in het kader van het verwelkomen en vieren van het 150ste sterfjaar van Moeder Elisabeth, door middel van de volgende te houden activiteiten deel te nemen aan onze congregatieve beweging, welke op verschillende niveaus zal plaatsvinden afhankelijk van de situatie en mogelijkheden van het gebied waarin u woont:

Op generaal niveau:

- 1) Van dit jaar een jubileumjaar te maken voor onze congregatie met als thema: *“Praise the Lord with a grateful heart”* (Psalm 150, EG 139). Dit thema zal d.m.v. diverse spirituele activiteiten zoals retraites, bezinning, gemeenschappelijk gebed etc. worden uitgediept.
- 2) Om heilig uur te houden of een noven gebed te beginnen op 26 juli 2013 en dierend t/m 26 mei 2014.
- 3) Op 26 juni 2014 een heilige mis te vieren uit dankbaarheid. Wij willen u aanmoedigen om hiervoor, afhankelijk van de situatie, jonge mensen, onze medewerkers en/of missiepartners uit te nodigen. Aansluitend: Open Huis.

- 4) Om in ons dagelijks gebed een speciale intentie op te nemen voor roepingen.
- 5) Het maken van een compilatie boekje met reflecties over de inspiratie en het charisma van Moeder Elisabeth d.m.v. gebeden, poëzie, proza, liederen en meditatieve tekeningen als hoogtepunt van onze jubileumviering.

Op gemeentelijke/unit/regionaal/provinciaal niveau:

- 1) De zusters aan te sporen tot het schrijven van gebeden, poëzie, proza, liederen en het maken van meditatieve tekeningen over de inspiratie en het charisma van Moeder Elisabeth en die voor te leggen aan het Generaal Bestuur.
- 2) Artikelen te schrijven over de inspiratie en het charisma van Moeder Elisabeth en deze te publiceren in lokale dagbladen, tijdschriften etc.
- 3) Op creatieve wijze de verhalen te vertellen van overleden zusters.
- 4) Ter ere van Moeder Elisabeth een seminar te houden voor de jeugd over: 'Women in the story'.
- 5) Samen met de jeugd kijken naar de DVD documentaire '*Arches and Bridges*'.
- 6) Een pelgrimstocht te maken naar het kerkhof waar Moeder Elisabeth en de zusters die ons voorgingen begraven liggen.
- 7) Het planten van 150 fruitbomen samen met onze medewerkers en/of missiepartners om zo uitdrukking te geven aan onze dankbaarheid en zorg voor Moeder Aarde.

Laat ons blijvend op God vertrouwen en elkaar aanmoedigen om liefde te tonen en goede werken te verrichten. Moge de Naam des Heren voor altijd geprezen zijn. Amen!

Wij wensen u allen een fijne feestdag toe!

LIDMAATSCHAP

*Door te beantwoorden aan de uitnodiging
te leven voor het Rijk Gods
in een religieuze gemeenschap
die gekenmerkt wordt door
het charisma van Moeder Elisabeth,
zijn wij, als leden van deze kongregatie,
duurzaam met elkaar verbonden. (Const. 64)*

Regio Tanzania

Postulaat

Op 29 april 2013 begonnen twee kandidaten hun postulaat in het Vormingshuis van **Tengeru – Arusha, Tanzania:**

1. Dionisia Florence Shirima Mrao Parish, Rombo. Bisdom Moshi
2. Esta Pantaleo Mkenda Mashati Parish, Rombo. Bisdom Moshi

Inkleding

Op 25 juni 2013 begonnen vijf postulanten hun noviciaat in het Vormingshuis van **Tengeru – Arusha, Tanzania:**

1. Gladness M. Mollel Enduimet Parish, Bisdom Arusha
2. Sara Nkamba James Chomachankola Parish, Bisdom Tabora
3. Herimina Linus Msophe Loruvani Parish, Bisdom Arusha
4. Rosemary P.Amedeus Usseri Parish, Rombo. Bisdom Moshi
5. Modester Mbuki
 Willson Christ the King Parish, Sengerema.
 Bisdom Geita

Tijdelijke Geloften

Op 26 juni 2013 leggen drie novicen hun tijdelijke geloften af in het Caroli Vormingshuis van **Tengeru – Arusha, Tanzania:**

1. Sr Taudesia S. Krispin Keni Parish, Rombo. Bisdom Moshi
2. Sr Consolata Vicent
 Massawe Kibosho Parish. Bisdom Moshi
3. Sr Stellah B. Jonathan Bugando Parish, Butimba. Bisdom Mwanza

Regio De Filippijnen

Eeuwige Geloften

Op 26 juni 2013 leggen twee junioren hun eeuwige geloften af in de Sterre der Zee kapel, **Davao City, de Filippijnen:**

1. Sr Marichu Mercado Bisdom Palo
 Cultura
2. Sr Vergenia N. Mondano Bisdom Tagbilaran

Provincie Indonesië

Postulaat

Op 29 april 2013 begonnen dertien kandidaten hun postulaat in het Vormingshuis van **Timor Leste:**

1. Anabela de Jesus Madeira Imaculada da Concecao, Ermera, Timor Leste
2. Eugenia Marcal dos Reis Nossa Senhora do Carmo, Letefoho, Timor Leste

- | | | |
|-----|--|--|
| 3. | Flugencia Imaculada
Madeira Pereira | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 4. | Imaculada Pereira Pinto | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 5. | Ireni do Santos Brites | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 6. | Izaura Madalena Galucho | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 7. | Madalena de Deus | Nossa Senhora Do Carmo,
Letefoho, Timor Leste |
| 8. | Maria Martins | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 9. | Natalia Maria da Silva | Watulari, Wikeke, Timor Leste |
| 10. | Olandina Casimero | Sao Francisco Xaveir, Hatolia,
Timor Leste |
| 11. | Olga dos Santos | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 12. | Prisca Soriano | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |
| 13. | Rosalina Florindo
Madeira | Imaculada da Concecao, Ermera,
Timor Leste |

Op 26 juni 2013 begint een kandidaat haar postulaat in het Vormingshuis van **Mrican, Yogyakarta:**

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Hernawati Maria
Sidauruk | St Maria Tarutung, Medan,
Sumatra |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|

Inkleding

Op 15 augustus 2013 zullen drie postulanten hun noviciaat beginnen in het Vormingshuis van **Mrican, Yogyakarta:**

1. Mimin Sumirah Kristus Raja, Cigugur, Kuningan, West Java
2. Agnes Marsela Pertiwi St Helena, Tangerang, West Java
3. Fransiska Rosalia St Maria Fatima, Magelang, Midden Java

Tijdelijke Geloften

Op 15 augustus 2013 zullen zeven novicen hun tijdelijke geloften afleggen in het Vormingshuis van **Mrican, Yogyakarta:**

1. Sr Laurensia (Anselma Lariama Tini Afrida Br. Sinaga) St Yohanes Penginjil, Bengkulu, Sumatra
2. Sr Sabina (Odilia Herlin) St Mikhael, Labasa, Muna, South East Sulawesi
3. Sr Francine (Fransiska Merlin Rosalina) St Petrus, Katedral, Bandung, West Java
4. Sr Assumpta (Maria Magdalena Dwi Handayani) St Perawan Maria Diangkat ke Surga, Dalem, Klaten, Midden Java
5. Sr Herdian (Helena Diah Herdian) St Yohanes Rasul Kedaton, Bandar Lampung, Sumatra
6. Sr Clarisa (Clara Ayuk Kusumaningrum) St Perawan Maria Fatima, Sragen, Midden Java
7. Sr Christine (Dewi Kartika Aritonang) St Kristoforus, Bakauheni, Lampung Selatan, Sumatra

Eeuwige Geloften

Op 11 augustus 2013 zullen zeven junioren hun eeuwige geloften afleggen in the Sterre der Zee kapel, **Yogyakarta:**

1. Sr Lidia Kristina Kurniati Para Rasul Kudus, Tegalsari,
Blitang, Sumatra
2. Sr Jacqueline Sihaloho Kristus Raja, Tugu Mulyo,
Sumatra
3. Sr Fernanda Ambar Marganingsih, Kalasan, Midden
Pratiwi Bayuningsih Java
4. Sr Thresmiati Yeti Kristus Raja, Cigugur, Kuningan,
West Java
5. Sr Victoria Luruk St Antonius Padua, Kleseleon,
Timor
6. Sr Asti Anastasia Amul Hati Kudus Yesus, Lando,
Manggarai, Flores
7. Sr Seli Eno Stella Maris, Atapupu, Timor

Laat ons bidden voor al deze kandidaten en zusters. Dat zij altijd trouw mogen blijven aan God, die hen geroepen heeft om Hem te dienen.



IN MEMORIAM

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. (Joh. 15: 16)

Provincie Nederland

1. **Zr Odaline – Cornelia Josepha Maria Bogaerts** werd geboren op 29 november 1922 in Valkenswaard, deed op 6 mei 1956 haar professie in onze congregatie te Maastricht en overleed aldaar op 18 april 2013.
2. **Zr Gerosa – Helena Cornelia Beurts** werd geboren op 18 maart 1914 in Maastricht, deed op 19 augustus 1934 haar professie in onze congregatie te Maastricht en overleed aldaar op 11 mei 2013.
3. **Zr Humilia – Petronella Hendrika Maria Floris** werd geboren te Lisse op 10 december 1932, deed op 16 november 1953 haar professie in onze congregatie te Maastricht en is op 25 mei 2013 in Heerlen, 'Bergweide', overleden.
4. **Zr Edeltruda – Agatha Bootsma** werd geboren te Tirns, Wymbritseradeel, op 9 maart 1922, deed op 6 mei 1951 haar professie in onze congregatie in Maastricht en is op 3 juni 2013 in Heerlen, 'Bergweide', overleden.

NIEUWS VAN ONZE MISSIONARISSEN

1. Zr Reni Susi Ngadi van de Elisabeth gemeenschap (Regio Tanzania) verbleef voor vakantie in Indonesië. Gedurende haar vakantie vierde zij haar zilveren professiefeest met haar club. We hopen dat deze feestelijke viering haar gesterkt heeft om haar zending voort te zetten. Op 7 juni 2013 keerde zij weer naar Tanzania terug.

2. Zr Hanna Henny van de Regio Tanzania zal op 29 juli 2013 naar Indonesië vertrekken waar zij t/m 30 augustus 2013 zal blijven voor spirituele updating en vakantie.
3. Zr Marivic Braganza uit Vietnam zal op 3 juli 2013 naar de Filippijnen vertrekken en daar tot 23 juli 2013 blijven voor een medische checkup en vakantie.
4. Zr Virgie Mascarinās uit Vietnam zal op 25 juli 2013 naar de Filippijnen vertrekken, waar zij t/m 19 augustus 2013 zal blijven voor spirituele vernieuwing en om er een seminar bij te wonen over voortgezette vorming voor lokale oversten in de Regio.
5. Zr Maria Erna uit de USA verblijft van 12 april 2013 t/m 15 juli 2013 in Indonesië voor vakantie. Gedurende deze vakantie zal zij haar tijd gebruiken om een persoonlijke retraite te houden en om familieleden en enkele gemeenschappen van de Provincie te bezoeken.

Wij wensen hen allen een vruchtbaar verblijf in hun geboorteland.

NIEUWS VAN HET GENERAAL BESTUUR

1. Op 27 mei 2013 keerde zr Taviana naar Indonesië terug na haar sabbatprogramma voortgezette vorming in EAPI en Emmaus in de Filippijnen te hebben afgerond. Na dit programma te hebben doorlopen werd zij in de gelegenheid gesteld om zich te oriënteren in enkele gemeenschappen in de Regio. Zij dankte allen, in het bijzonder de Regio Filippijnen voor het voorzien in haar behoeften voorafgaand aan en na het volgen van dit programma. Zij keerde op 3 juni 2013 naar Kupang (Regio Oost Indonesië) terug om er haar zending in de initiële vorming weer op te pakken.
2. Van 29 juni t/m 19 juli 2013, zal zr Restie Ucab voor orientatie naar Vietnam gaan alwaar zij de families van onze aspiranten zal bezoeken. Zr Virgie zal haar hierbij begeleiden.

3. Zr Rita Thomas van de Provincie Indonesië zal op 27 juni 2013 naar de Filippijnen vertrekken voor een korte cursus. Wij wensen haar succes met het aldaar te volgen programma.
4. Zr Vitaline Yulianti van de Provincie Indonesië is per 1 mei 2013 overgeplaatst naar de Regio Oost Indonesië. Wij bidden dat zij zich snel thuis zal voelen in haar nieuwe gemeenschap en in haar nieuwe apostolaat.

5. **Stilte- en Bezinningscentrum, Onder de Bogen, Maastricht, Nederland**

De droom van de Nederlandse Provincie om een gedeelte van het 'Onder de Bogen' Moederhuis complex te gebruiken als Stilte- en Bezinningscentrum is eindelijk werkelijkheid geworden.

Met een van dankbaarheid vervuld hart jegens God, werd dit Stilte- en Bezinningscentrum, op 30 mei j.l. door zr Rosaria, generale overste van onze congregatie, feestelijk geopend.

Bij deze eenvoudige ceremonie die werd voorafgegaan door een heilige mis waren onze zusters, de leidsters van de groepen van het Moederhuis en ook een aantal bevriende relaties zoals priesters, zusters en vrijwilligers/weldoeners, aanwezig. In haar speech schetste zr Guiseppo Jonkman, Provinciale Overste van Nederland, kort maar duidelijk het verloop van de totstandkoming van ons Stilte- en Bezinningscentrum. Het proces om te komen tot het verwezenlijken van deze droom, die voor het eerst zichtbaar werd tijdens het Generaal Kapittel van 2005, is al geruime tijd gaande en er waren veel mensen bij betrokken. Een van de namen die we zeker niet mogen vergeten te vermelden is die van zr Paulie Douven, voormalig Provinciale Overste van de Provincie Nederland. Zij was de initiatiefneemster die met grote volharding al het mogelijke heeft gedaan om onze gezamenlijke droom te realiseren.

Tegen het einde van de Eucharistieviering liep zr Rosaria naar het altaar, gevolgd door twaalf zusters die allen een brandende kaars vasthielden en zo de twaalf landen vertegenwoordigden waar onze

congregatie haar apostolaatswerken verricht. Voor de uiteindelijke wegzending vroeg zr Rosaria de priester om de twaalf kaarsen te zegenen als teken dat het Stilte- en Bezinningscentrum tot stand is gekomen dankzij de medewerking van alle gebieden van de congregatie. Wat het meeste indruk op ons maakte was dat de priester niet alle kaarsen tegelijk zegende, maar één voor één en daarbij ook de specifieke verwachtingen voor ieder gebied noemde.

Na de eucharistieviering verliet zr Rosaria, wederom gevolgd door twaalf zusters en alle aanwezigen, de kapel om naar de tuin gelegen aan de zijkant van het Stilte- en Bezinningscentrum te gaan. Alle aanwezigen stelden zich op rond het beeld van Moeder Elisabeth, onze Stichteress, dat in april j.l. werd onthuld en ingezegend. Staande naast dit beeld verklaarde zr Rosaria het Stilte- en Bezinningscentrum officieel voor geopend. Zij sprak de hoop uit dat wij, de CB zusters, dit Stilte- en Bezinningscentrum tot een plek weten te maken waar de spirituele erfenis van Moeder met andere mensen wordt gedeeld. Door dit te doen zijn wij in staat om gehoor te geven aan het verlangen van mensen naar een diepere spirituele ervaring.

En terwijl we het lied van de ‘Sterre der Zee’ zongen verlieten we de tuin om samen te komen in de koffiekamer. Na het drinken van een kop koffie kregen alle aanwezigen de gelegenheid om het Stilte- en Bezinningscentrum te verkennen en de inrichting te bewonderen.



AGENDA VAN HET GENERAAL BESTUUR

DATA	ZUSTERS	ACTIVITEITEN
18 juli – 07 augustus	Sr Rosaria Nurhardiningsih en Sr Hetty Sri Widjajanti	Bezoek aan zuster in Memphis en Silver Spring communititeit, USA.
19 juli – 22 augustus	Sr Lisbeth Cich Ratwasih en Sr Jane Ann Aballe	Bezoek aan zusters in Jakarta, Tangerang, Bandung en Cigugur, Provincie Indonesie.
10 – 29 augustus	Sr Rosaria Nurhardiningsih en Sr Hetty Sri Widjajanti	
27 augustus – 10 oktober	Sr Lisbeth Cich Ratwasih en Sr Jane Ann Aballe	Bezoek aan zusters in de Regio Oost Indonesie en bijwonen Regionale Vergadering 28 september –5 oktober, 2013.
August 30 – October 15	Sr Rosaria Nurhardiningsih and Sr Hetty Sri Widjajanti	

Hartelijke groet,
namens het Generaal Bestuur



Sr Rosaria Nur Hardiningsih
Generale Overste