

Beste medezusters in België, Brazilië, Indonesië, Kenia, Nederland, Oost Indonesië, Noorwegen, de Filippijnen, Tanzania, Timor Leste, en de USA.

Wij willen de liefdevolle God danken en loven omdat wij opnieuw een historische dag in de congregatie kunnen vieren. De precieze datum is 15 augustus 2012. Het is op deze dag dat wij een zeer belangrijke gebeurtenis in onze congregatie herdenken, waarover Moeder Elisabeth in EG 6 schrijft: *"...en ik hoorde eensklaps... Dit gebenediede Jawoord uit den Hemel... en dit Jawoordt was dit... en niets anders als dit... het zal wel gelukken"*.

Onze dankbaarheid nodigt ons uit om na te denken over de geest van Moeder Elisabeth, deze te onderzoeken en te verdiepen. EG 6 is het antwoord op het verlangen naar God en het gebed van Moeder Elisabeth. Jarenlang koesterde zij de vurige wens om in de stad Maastricht een klooster te stichten waarin God oprecht gediend zou worden (vgl. EG 5). Wel 15 tot 16 jaar lang gaf Moeder Elisabeth continu uitdrukking aan dit vurige verlangen en maakte het tot haar gebed (vgl. EG 2).

Op de reis langs de levensgeschiedenis van onze congregatie, zijn wij uitgenodigd om God te aanschouwen, ons van Hem bewust te worden en Hem dankbaar te zijn; God die Zijn wondere Werken in ons heeft verricht en ons zo, geheel volgens Zijn Wil, het beste heeft gegeven. Moeder Elisabeth stond aan het begin van de lange reis van onze congregatie. Later wordt deze reis door de zusters, haar volgelingen, voortgezet. En alle inspanningen op die lange reis van de congregatie zijn manifestaties van een diep verlangen naar de glorie van God. Onze Constitutie stelt dat het doel van de

congregatie is: Gods glorie met alle vlijt te bevorderen door zich te heiligen en jegens de naasten in derzelfs noodwendigheden en behoeftens verschillende liefdewerken te verrichten (vgl. Const. blz. 7). Aldus wordt ieder van ons geroepen om God te verheerlijken in het realiseren van het doel van onze congregatie in het alledaagse leven.

Thans willen wij, als individu en als gemeenschap, terugkijken op onze zendingstocht met ons af te vragen: in hoeverre heb ik, met heel mijn hart, geprobeerd om het doel van de congregatie te verwezenlijken in mijn dagelijks leven? Het doel van de congregatie is mijn doel geworden als CB religieuze. Telkens weer worden wij geroepen om nieuwe kracht te putten uit Jezus Christus en onze persoonlijke relatie met Hem te verdiepen. Dit nu, zijn onze geestelijke wapenen geworden bij het beleven en verwezenlijken van onze zending in de maatschappij. Het mystieke aspect wordt zo een bron van kracht die overvloedig in het profetische aspect, het profetische aspect als zodanig is een manifestatie van het mystieke aspect. Zo worden het mystieke en profetische aspect samen geïntegreerd in de zending van ieder van ons ongeacht waarheen we gezonden zijn of welke taak ons is toevertrouwd.

De gebeurtenis van 15 augustus 1836 is zo belangrijk omdat het precies op deze dag was dat God zijn goedkeuring gaf en Moeder Elisabeth dit hoorde. Dit nu was het beginpunt voor Moeder Elisabeth om haar meest vurige wens te realiseren en naar dit Jawoord te leven, door op concrete wijze actie te ondernemen in het gehoor geven aan de situatie zoals die zich op dat moment in Maastricht voordeed, zoals het verlenen van diensten op Calvarieberg en in het weeshuis. En hoe zit dat met ons, die vandaag de dag leven? Op welke wijze geven wij gehoor aan dit

Jawoord, aan Gods uitnodiging en oproep die door de concrete situatie van ons bestaan nu weerklinkt?

Het doel van de congregatie is niet alleen het verrichten van verscheidene liefdewerken maar ook het streven naar heiligheid in eigen leven. Deze twee aspecten vormen de inhoud van onze zending: streven naar heiligheid en het verrichten van verschillende liefdewerken. Constitutie 69 bevestigt dat het verlangen om gehoor te geven aan Gods roep, zoals omvat in de bestemming van de congregatie, de aanwezigheid van een verlangen openbaart om de liefde tot God en de evennaaste verder te ontwikkelen.

Gods genade moet ontwikkeld worden in een proces dat een levenlang duurt. Dit is een manifestatie van voortgezette zelfvorming waaraan wij voortdurend moeten werken. Vorming stopt namelijk niet op een gegeven moment. Het is niet voldoende wanneer voortgezette zelfvorming enkel plaatsvindt tijdens de periode van postulaat-noviciaat of junioraat. Het moet in een levenslang proces ontwikkeld worden (vgl. Const. 70).

Waarom is voortgezette zelfvorming zo'n belangrijk aspect in ons ontwikkelingsproces als religieuzen? Constitutie 71 stelt: *"De deelname van de congregatie aan de zending van de kerk zal het meest vruchtbaar zijn als de leden zodanig gevormd worden dat het charisma van de congregatie in hen leeft..."*. Gezien het belang van vorming in de congregatie, heeft de congregatie een internationaal Vormingsteam (IFT) samengesteld. Dit team wordt verondersteld verantwoordelijkheid te dragen voor het op systematische, holistische, relevante en geïntegreerde wijze organiseren van internationale trainingsprogramma's. In de nabije toekomst zal het Internationale Vormingsteam een bijeenkomst houden voor vormingsleidsters die zich bezig houden met initiële

vorming, en is bedoeld om te reflecteren op het verder ontwikkelen van hun spiritualiteit en psychologische capaciteiten die hopelijk op effectieve wijze geïntegreerd zullen worden in hun leven als vormingsleidster. Dit neemt niet weg dat ieder van ons zelf verantwoordelijk is voor het onderhouden van haar eigen voortgezette vorming opdat wij groeien in alle aspecten van leven (spiritueel, emotioneel, psychologisch) en in onze apostolaten. Voortgezette vorming van ons zelf zal ons helpen om de God die ons roept en onze naasten nog oprechter lief te hebben. Bijgevolg krijgen ook wij in toenemende mate de gelegenheid om de Wil van God te herkennen en deze waar te maken in ons dagelijkse apostolaat.

De wereld om ons heen heeft veel te bieden en wij kunnen vrije keuzes maken. Door voortdurend zelf aan voortgezette vorming te doen en door zowel een devoot als discreet mens te zijn, zullen wij in staat zijn datgene te kiezen wat, naar de Wil van God, voor ons het beste is. Dat is niet per definitie datgene wat in overeenstemming is met wat ik zelf wil. Echter, Moeder Elisabeth nodigt ons uit om ons in de ‘donkere nacht’ te blijven begeven zoals zij dit verwoordt in EG140: *"... Ik zweef nu in de duistere nacht, maar toch met kloeke moed, op t woord van mijne Geestelijke Lijdsman, weerp ik alle dagen 't net uit. Dat den naam des Heeren in der eeuwigheid gebenedeid zij"*.

Op 15 augustus vieren wij tevens het feest van Maria-Hemelvaart. Volgens de leer werd Maria met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen hetgeen een uitdrukking is van geloof en vertrouwen. Mensen komen woorden te kort om uitdrukking te geven aan hun respect en waardering voor het privilege van Maria en dit te verklaren. Van alle vrouwen werd zij uitgekozen om de Moeder van God te zijn. En hoewel zij de uitverkorene is

geworden blijft zij op de eerste plaats Maria, een nederige, eenvoudige vrouw; een vrouw ook die trouw en consequent bleef aan haar gedane belofte; een vrouw die steeds weer probeerde Gods Wil voor haar te verstaan.

Toen Jezus werd gearresteerd, gemarteld en gekruisigd en de volgelingen van Hem wegvluchtten wat deed Moeder Maria toen? Vluchtte zij samen met hen weg? Nee, zeer zeker niet. Zij bleef bij haar Zoon en stond Hem bij in het meest donkere uur van Zijn leven. Wie is zoals zij, een echte moeder die de moed opracht om haar Zoon vernederd, gearresteerd, gemarteld en gekruisigd te zien worden en Hem uiteindelijk aan het kruis te zien sterven. Enkel onze Moeder Maria kan dit met grote zelfbeheersing. Van dag tot dag, van gebeurtenis tot gebeurtenis leerde zij voortdurend begrijpen wat Gods Wil voor haar was en vormde zich daarnaar. In haar hart koesterde Maria zelfs al die gebeurtenissen en dacht erover na. Maria was trouw en voerde dus ook getrouw het gehele plan Gods uit. En God was verheugd om haar te verheerlijken en haar te verheffen in de Moeder Kerk. Zo werd zij de moeder die ons allen heeft doen opstaan.

Laat ons, bij het vieren van deze historische dag, terugkeren naar zelf-vernieuwing, door individueel en als gemeenschap voortgezette vorming te onderhouden en verder te ontwikkelen. Ieder van ons heeft getracht de zending ons toevertrouwd voort te zetten door constant te proberen de persoonlijke relatie met God te verdiepen, eigen capaciteiten m.b.t. discretie aan te scherpen en door verantwoordelijkheid te dragen voor zelfgemaakte keuzes. Zo zullen door onze aanwezigheid en apostolaatswerken, nog meer mensen Gods Liefde ervaren. Het doel van de congregatie wil geen ander zijn dan dat God verheerlijkt zal worden door onze zending en apostolaatswerken. Hopelijk zal ons 'ja' aan God,

groeien in kwaliteit volgens de spiritualiteit van Moeder Elisabeth.

Wij wensen u allen een fijne feestdag toe!



LIDMAATSCHAP

- ¹² Kan ik ooit vergelden de Heer
alwat Hij voor mij heeft volvoerd?
¹³ De beker des heils wil ik heffen
aanroepen de naam van de Heer.
¹⁴ De Heer mijn geloften inlossen
ten overstaan van heel zijn volk ...
¹⁷ Mijn dankoffer wil ik U brengen
aanroepen de naam van de Heer.

(Psalm 116: 12-14, 17)

Regio Oost Indonesië

Postulaat

Op 14 augustus 2012 begonnen twee kandidaten hun postulaat in ons Vormingshuis te Lili – Kupang:

1. Ermelinda Kosat van de parochie H. Hart van Jezus, Noemuti Kefamenanu
2. Rensilinda Julia van de parochie H. Hart van Jezus, Lando, Manggarai Barat.

Tijdelijke Geloften

Op 15 augustus 2012 leggen vijf novicen hun tijdelijke geloften af in Kupang:

1. Zr Alfiana Rahmat van de parochie H. Christophorus, Waning, West Manggarai.
2. Zr Leticia Maria de Jesus Barreto van de parochie St Fransiskus Xaverius, Dare, Timor Leste.
3. Zr Ester Natalina Pereira van de parochie St Fransiscus Xaverius, Dare, Timor Leste.
4. Zr Arlinda Caldas Exposto van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes, Ermera, Timor Leste.
5. Zr Ruth Bernadete dos Reis Soares van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, Same, Timor Leste.

Provincie Indonesië

Inkleding

Op 15 augustus 2012 beginnen drie postulanten hun noviciaat in het Vormingshuis te Yogyakarta, Indonesië:

1. Cornelia Mimin Sumirah van de parochie Christus Koning, Cigugur – Kuningan, West Java.

2. Fransiska Rupin Maela van de parochie H. Johannes apostel, Kedaton – Bandar Lampung, Sumatra.
3. Yulia Kristiyanti Wa Ada MR van de parochie H.Clemens, Mandonga, Kendari, Zuid Oost Sulawesi.

Tijdelijke Geloften

Op 15 augustus 2012 leggen zeven novicen hun tijdelijke geloften af:

1. Zr Maria Retika van de parochie Goddelijke Voorzienigheid, Lubuk Linggau, Zuid Sumatra.
2. Zr Serlly Akwila van de parochie H. Michael, Labasa, Zuid Oost Sulawesi.
3. Zr Nata Albina van de parochie Johannes de Doper, Raha, Zuid Oost Sulawesi.
4. Zr Ristina van de parochie H. Apostel Andreas, Marga Agung, Lampung, Sumatra.
5. Zr Dorothea Caturini Puji Tyas Tuti van de parochie H. Paulus, Murnijaya, Tumijajar, Tulang Bawang, Lampung, Zuid Sumatra.
6. Zr Antari Naning Yulianti van de parochie H. Joseph Arbeider, Mertoyudan, Magelang, Midden Java.
7. Zr Yeni Wijayatri van de parochie H. Ignatius, Magelang, Midden Java.

Eeuwige Geloften

Op 12 augustus 2012 legden acht junioren hun eeuwige geloften af in de Bintang Samodra kapel, Jl. Kolombo 19, Yogyakarta.

1. Zr Marianne Witantri CB, van de parochie St John Evangelist, Kudus, Midden Java.
2. Zr Yuliani Bota Tukan CB, van de parochie St Johannes Paul II, Wulandoni, Lembata – NTT.
3. Zr Priska Sabonu CB, van de parochie St Bernard, Aimas, Sorong – Papoea.
4. Zr Merry Sitanggang CB, van de parochie St Bartolomeo, Bekasi, West Java.
5. Zr Yetty CB, van de Cathedral parochie, Merauke – Papoea.
6. Zr Marga Susmiyati CB, van de parochie St Theresia van Lisieux, Wates - Kulon Progo, Midden Java.
7. Zr Pauletta Arum Rumekear CB, van de parochie H. Maria Moeder van Goede Raad, Wates - Kulon Progo, Midden Java.
8. Zr Emyliana CB, van de parochie Maria Immaculata, Sorowako, Malili- Zuid Sulawesi.

Wij feliciteren hen allen met de keuze die zij gemaakt hebben om zich als leden te verbinden aan deze congregatie. Wij zullen hen op hun levensweg begeleiden met onze gebeden en zegeningen zodat zij trouw zullen blijven aan Gods roep.

IN MEMORIAM

Godlof!

Loof, mijn ziel, de Heer!

Een loflied voor de Heer, heel mijn leven,
een psalm, tot het laatst voor mijn God.

(Psalm 146: 1-2)

1. Zr Christophora Petronella Johanna van Eerde werd geboren in Heemstede op 16 oktober 1914, deed haar professie in onze congregatie te Maastricht op 11 mei 1954 en overleed aldaar op 1 juli 2012.
2. Zr Marielena Johanna Bernardina Lampe werd geboren in Amsterdam op 14 november 1925, deed haar professie in onze congregatie te Maastricht op 15 mei 1949 en overleed in Heerlen ‘Bergweide’ op 8 juli 2012.
3. Zr Mariska Siti Roemtari werd geboren in Solo op 3 mei 1918, deed haar professie in onze congregatie te Yogyakarta op 25 augustus 1940 en overleed aldaar op 11 juli 2012.
4. Zr Herminegildis Steffens werd geboren in Maastricht op 5 november 1923, deed haar professie in onze congregatie te Maastricht op 14 november 1950 en overleed aldaar op 28 juli 2012.

Dankbaar vertrouwen wij deze zusters nu toe aan God. Moge Hij hen omarmen met Zijn Liefde.

BENOEMING NIEUW REGIONAAL BESTUUR

Ten dienste van onze gemeenschap en haar opdracht
zijn sommige zusters geroepen
om in de congregatie een gezagsfunctie te aanvaarden.
Deze functie wordt vervuld:
op lokaal niveau door de lokale overste
of verantwoordelijke,
op provinciaal niveau door de provinciale
c.q. vice-provinciale overste,

op generaal niveau door de generale overste

(Const. 111)

Met het afsluiten van de driejarige ambtstermijn van het Regionaal Bestuur Tanzania, die liep van 1 augustus 2009 t/m 31 juli 2012 heeft het Generaal Bestuur een nieuw regionaal bestuur benoemd voor de ambtstermijn van 1 augustus 2012 t/m 31 juli 2015. Hiervoor, zoals reeds aangegeven in onze vorige Basisbrief, bezochten zr Rosaria en zr Jane Tanzania om, alvorens het nieuwe regionaal bestuur te kiezen, de mening van de zusters te horen (vgl. Const. 140). Na vurig gebed en overweging tijdens dit samenzijn met de zusters, heeft het Generaal Bestuur de volgende zusters aangesteld:

1. Zr Bernadetha Charles Kessy als Regionale Overste.
2. Zr Marie Jose Voeten als eerste bestuurslid en derhalve plaatsvervangster van de Regionale Overste in geval van onstentenis of vacature.
3. Zr Hanna Henny Rustiyati als tweede bestuurslid.

Gedurende deze termijn van drie jaar zal het regionaal bestuur geassisteerd worden door een regionale econome, een taak die is toevertrouwd aan zr Reni Susu Ngadi.

Beste zusters, wij vragen uw gebed en steun voor deze nieuwe regionale bestuursleden en econome zodat zij op verantwoordelijke wijze hun taak zullen uitvoeren ter meerdere eer en glorie van God en de ontwikkeling van de regio en haar zending.

Bij dezen willen wij ook een welgemeend woord van dank richten tot en onze waardering uitspreken voor zr Regina Sumiyatni, zr Florida Kangawa en zr Regina Massawe de voormalige Regionale

overste en bestuursleden die nu van hun taak zijn ontheven. Zij hebben vele goede dingen bewerkstelligd voor de ontwikkeling van de Regio gedurende hun ambtstermijn. We hopen dat het nieuwe bestuur, samen met de zusters, zal blijven werken aan het opbouwen van de regio voortgaande op de goede basis zoals die in het verleden is gelegd en op hun ervaringen van de afgelopen drie jaar.

“Houd de hand aan het weerk, de grondslagen die gelegd zijn zal onze leevenheer voord duerend zegenen” (EG 75).

Zr Regina Sumiyatni, zr Florida Kangawa en zr Regina Massawe, dank u wel, thank you very much, asante sana.

VANUIT HET GENERAAL BESTUUR

Vorming voor IFT leden en Initiële Vormingsleidsters

Van 3 – 25 september 2012 zal er in het Moederhuis te Maastricht (Nederland) een vergadering plaatsvinden voor IFT leden en Initiële vormingsleidsters. Thema voor deze bijeenkomst zal zijn: ‘a Deeper integration of the spirit of Mother Elisabeth Today’.

De doelstelling van dit programma is:

1. Het faciliteren van IFT (International Formation Team) leden en initiële vormingsleidsters bij het reflecteren over en het ontwikkelen van hun spirituele en psychologische capaciteiten en deze op effectieve wijze integreren in hun leven als vormingsleidsters.
2. Bespreking en evaluatie van het werkboek: ‘Main Accents of Initial and On-going Formation’ 1998; (*gebaseerd op aan de deelnemers gestelde vragen*).

3. Het maken van een nieuw werkboek over CB Initiële en Voortgezette Vorming, dat voorziet in belangrijke accenten en richtlijnen t.b.v. vorming in de congregatie.

Internationaal Vormings Team:

- 1) Zr Hetty Sri Widjajanti (GB)
- 2) Zr Lisbeth Cicih Ratwasih (GB)
- 3) Zr Silvia Tijmensen (Provincie Nederland)
- 4) Zr Krispiani Sukarwanti (Provincie Indonesië)
- 5) Zr Dwina Arintowati (Provincie Indonesië)
- 6) Zr Emmanuella Tri Widarti (Provincie Indonesië)
- 7) Zr Filomena Leal Perreira (Provincie Indonesië)
- 8) Zr Alphonsina Pius Tarimo (Regio Tanzania)
- 9) Zr Rachel Real (Regio Filippijnen)
- 10) Zr Taviana (Regio Oost Indonesië)
- 11) Zr Marivic Braganza

Initiële Vormingsleidsters:

- 12) Zr Odilia Sadinah (Regio Tanzania)
- 13) Zr Restie Ucab (Regio Filippijnen)
- 14) Zr Patromana Wea (Regio Oost Indonesië)
- 15) Zr Mariati Sumarmi (Provincie Indonesië)
- 16) Zr Yvonne Inguliman (Provincie Indonesië)

SPECIAAL WOORD VAN DANK VAN ZR LISBETH CICIH RATWASIH

“Lieve zusters, dank u allen heel hartelijk voor al uw felicitaties die ik b.g.v. mijn verjaardag van u mocht ontvangen. Dank voor uw allerbeste wensen, dat u mij vereerd heeft met een bezoekje, dat u eraan gedacht heeft en dat u samen met mij deze feestdag heeft willen vieren met gebed, goede wensen en geschenken. Het was geweldig om de goede dagen die we samen beleefd hebben in herinnering te roepen. Heel veel dank daarvoor. Ik waardeer ten zeerste dat u de tijd heeft genomen om deze dag voor mij tot een bijzondere te maken. Moge ook uw leven fantastisch zijn en moge ook u zich gezegend weten. Het is met deze woorden dat ik allen een mooi leven op weg naar de toekomst toewens.”

AGENDA VAN HET GENERAAL BESTUUR

Zrs Lisbeth Cicih Ratwasih en Hetty Sri Widjajanti brachten van 22 – 24 juli 2012 een bezoek aan de gemeenschap van Leut, België. Doel van dit bezoek was niet enkel om de besluiten en aanbevelingen van het Generaal Kapittel 2011 door te nemen maar ook om samen met de zusters dieper in dialoog te gaan met name voor wat betreft hun specifieke noden en de zorgen van de gemeenschap. We hebben bij deze bijeenkomsten ook zr Hedwig Wigi Astuti van de Stella Maris gemeenschap uitgenodigd omdat zij, tegen de tijd dat

het Generaal Bestuur de Stella Maris gemeenschap zal bezoeken in Indonesië is voor vakantie en spirituele verdieping.

Hartelijke groet
namens het Generaal Bestuur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosaria Nur Hardiningsih'.

Zr Rosaria Nur Hardiningsih
Generale Overste