

Maastricht, november 2012

Beste medezusters in België, Brazilië, Indonesië, Kenia, Nederland, Oost Indonesië, Noorwegen, de Filippijnen, Tanzania, Timor Leste, en de USA.

U bent al geïnformeerd over het feit dat wij afgelopen september in ons Moederhuis Onder de Bogen in Maastricht, Nederland, een Internationale vergadering hebben gehouden voor IFT leden en Initiële vormingsleidsters.

Deze vergadering wordt beschouwd als een tijd van vernieuwing of van herfundering. In het Directorium staat over vorming in een religieus instituut geschreven dat passende vernieuwing van religieuze instituten voornamelijk afhankelijk is van de vorming van hun leden. Onder verwijzing naar dit Kerkdocument betekent dit, dat ieder lid afzonderlijk dient bij te dragen aan de vernieuwing van de congregatie vanwege het privilege dat zij heeft om verschillende fasen van vorming te doorlopen. Met deze basisbrief nodigen wij niet enkel hen die betrokken waren bij de vorming uit, maar u allen, om deel te nemen aan dit voortdurende proces van vernieuwing of herfundering van onze congregatie.

Vernieuwing of hervorming van de congregatie kan iedere dag van ons leven plaatsvinden. We hoeven niet te wachten op een buitengewone verandering of speciale gebeurtenis

om met iets nieuws te komen. Ieder lid van de congregatie is een vertegenwoordigster en kan aldus, in overeenstemming met haar capaciteiten, vernieuwing of verandering teweegbrengen.

Perfectae Caritatis wijst de vernieuwing van religieus leven aan als een tijd van blijvend terugkeren naar de Bron van ons christendom en de spiritualiteit van onze congregatie, alsmede van aanpassing aan de huidige situatie.

Er wordt van ons gevraagd om telkens weer terug te keren naar de Bron van christelijk leven. De eerste en voornaamste doelstelling in de vorming van een CB zuster is Jezus Christus na te volgen en meer te zijn zoals Hij. Wij bewegen ons voortdurend in een richting van nog hechtere eenheid met Hem. Het is een richting die ons Hem wil doen navolgen in Zijn relatie met God de Vader. Jezus luisterde naar, accepteerde en deed Gods Wil hetgeen zich manifesteerde in Zijn bereidwilligheid om alle daaraan verbonden consequenties te aanvaarden. Door Zichzelf op te offeren en Zijn leven te geven voor de mensen die Hij liefheeft -waardoor zij zich verlost mogen weten- liet Hij ons zien hoe God, Zijn Vader, lief te hebben. Na Zijn eigen leven te hebben gegeven uit liefde voor God en de mensheid, gaf Hij Zijn leerlingen de opdracht Hem te volgen. Dat is het hoofddoel van vorming, van ons zijn als CB zuster; HEM simpelweg te VOLGEN.

Door ons te verbinden aan deze congregatie hebben wij ervoor gekozen om Jezus Christus op een geheel eigen wijze te volgen. Dit is wat ons uniek maakt: de weg waarlangs wij Hem op onze eigen speciale wijze navolgen is vastgelegd. Getrouw volgen wij Hem na en blijven Zijn manier van leven ten voorbeeld stellen net zoals Moeder Elisabeth, onze Stichteres, dat deed. In onze karakteristieke inspanningen om Hem te volgen, bewegen wij ons langzaam toe naar onze ware identiteit als CB zusters, aldus onze relatie met Jezus verdiepend. Vorming zal ons helpen om volgelingen van Christus te zijn in de geest van Moeder Elisabeth. Het helpt ons om onze identiteit als CB te versterken, om de congregatiespiritualiteit enthousiast uit te dragen en trots te zijn op onze congregatie en nog meer van haar te houden.

Over het algemeen is vorming het proces van zuivering en rijping. Door vorming te ondergaan worden wij, in ons verbond met de congregatie, uitgenodigd om onze motivatie ‘Hem te volgen’ blijvend te zuiveren. Dit houdt niet op met het verlaten van het noviciaat of het afleggen van de eeuwige geloften. Egocentrische motivatie kan aanwezig zijn, niettegenstaande het niveau van religieus leven of het gevorderd zijn in jaren. Dagelijks moeten wij onze motivatie zuiveren en in de richting leiden van ons verlangen alleen Christus te willen volgen in nog grotere perfectie en dit uit te oefenen in het leven van alledag als leden van de congregatie. Zuivering is geen eenmalige

inspanning. Bij Moeder Elisabeth zien we hoe lang dit zuiveringsproces rond haar motivatie om in het klooster te treden, feitelijk kan duren. Aanvankelijk was het haar wil om in een klooster te worden opgenomen, geaccepteerd te worden. Zij bleef hiervoor bidden. Echter, het was duidelijk dat zij, zeker in het begin, eigenlijk vroeg om haar eigen wil te laten gebeuren. Na een heel lange ‘reis’ van tegenslag en voortdurend gebed, was haar motivatie uitgezuiverd. Zij kon haar wil en verlangen ondergeschikt maken aan die van God en deed dat met de woorden: “indien het aan God behaagt” (EG5). Haar ervaring inspireert ons om, in het proces van het uitzuiveren van onze roeping, een voorbeeld te nemen aan haar geduld en moed.

Genoemd proces van zuivering is belangrijk omdat wereldlijke motivaties soms bezit nemen van ons bewustzijn en ons in andere richtingen leiden. Richtingen die tegengesteld zijn aan het verlangen om Christus te volgen en Hem met heel ons hart en met heel onze ziel en uit al onze krachten lief te hebben, en onze naasten gelijk onszelf (vgl. Doel van de Congregatie pagina 7). Vorming en voortgezette vorming zijn voor ons een kompas om nieuwe richting te geven aan onze levensreis. Het helpt ons om het juiste pad te zien en te volgen. Het pad dat ons leidt naar onze eindbestemming; de vereniging met de Hoogste Vormer, God onze Vader.

Vorming is ook een proces van rijping. De groei van gewijd leven bevorderen betekent alle aspecten van het persoonlijk leven ontwikkelen. Dit blijft niet slechts beperkt tot spirituele rijping, maar omvat alle dimensies van het menselijk leven; psychologisch, cultureel, affectief, emotioneel en sociaal. Vorming is een levenslang proces. Al onze inspanningen om rijper te worden in alle aspecten van ons CB zuster zijn, maken deel uit van die lange levensreis. Dit proces vraagt van ons ware bekering. Deze bekering zal ons, vanuit ons egoïsme, omvormen tot de nieuwe mens in Jezus Christus. Het is het proces om de Geest van Christus uit te dragen in ons dagelijks leven (vgl. Galaten 5, 16). Het is ons pogen om de geneugten van het vlees op te geven en om te vormen tot volheid van leven in verbondenheid met Jezus, de Heer. Dit is enkel mogelijk doordat de goddelijke Genade in ons werkt. Echter, van onze kant vereist dit een voortdurende inspanning en openheid voor, alsmede onderwerping aan Zijn handelen.

Onze inspanningen om de Geest van Christus uit te dragen is een nooit eindigende beoefening. Het vereist zelfdiscipline en een bepaald niveau van ascese. De wereld overspoelt ons met haar vele aantrekkelijkheden en wensdromen. We zouden ons zomaar kunnen verliezen in wereldlijke waarden zonder ons daar overigens zelf van bewust te zijn omdat zij ons op heel subtiele wijze worden aangeboden. Moeder Elisabeth adviseert ons om goed op te passen in het omgaan met wereldlijke bekeringen. Zij raadt

ons dan ook ten zeerste aan om ons met geestelijke wapenen uit te rusten om niet besmet te worden door de bedorven wereld (EG 70).

De geïntegreerde, gerijpte persoon groeit door de verdieping van haar relatie met de Heer. Als men steevast de Geest van Christus uitdraagt, kan men het eigen egoïsme afschudden en deugden ontwikkelen. We kunnen dit aantonen met het voorbeeld van Moeder Elisabeth's integriteit. In het zorg dragen voor de zusters die waren uitgezonden, deelde zij haar ervaringen. Haar sterke hoedanigheid en respect in haar relatie met anderen blijkt uit EG 153 waarin zij zegt: "...haar eisen moeten vergezeld gaan van een gevoel van medelijden en liefde. Men mag niet egoïstisch zijn al ware het maar om het gevoel van te willen heersen te vermijden". Wij weten dat het heel lang heeft geduurd vooraleer zij het hoogtepunt van haar levenservaring mocht bereiken. Het vereiste zelfdiscipline, ascetisch handelen, voortdurend gebed, onderscheiding en gewetensonderzoek. Zij koos niet voor een gemakkelijk en middelmatig leven maar streefde naar de volle ontplooiing van haar roeping.

Als haar volgelingen leren wij naar haar voorbeeld te leven. Wij verbinden ons om te leven naar haar spiritualiteit, de congregatie en Kerk gegeven. Vorming, initieel en voortgezet, zal ons helpen om haar spiritualiteit intenser en dieper dan ooit tevoren te verstaan en uit te

dragen. Dit vraagt van ons een levenslange verbintenis om getrouw te leven naar haar spirituele erfenis en deze door te geven. Dit proces voltrekt zich dagelijks in ieder van ons. Alleen als wij onze inspanningen t.b.v. voortgezette zelfvorming op deze wijze en in dit tempo voortzetten, zal passende vernieuwing of herfundering in onze congregatie plaatsvinden.

Nu wij de feestdag van Carolus Borromeus, onze patroonheilige, herdenken is het meer dan de moeite waard om ons door hem te laten inspireren, die één van de grote Kerkhervormers was. Hij leverde zijn eigen strijd om de Kerk te hervormen door aandacht te schenken aan de vorming van de jeugd. Hij liet seminaries bouwen zodat jonge jongens onderwijs zouden kunnen genieten en zich beter op het priesterschap zouden kunnen voorbereiden. Hij bevorderde studie, voerde de kloosterdiscipline weer in en stichtte nieuwe orden en congregaties. Maar boven alles liet hij zien, hoe vruchtbaar zijn eigen vorming was geweest door getrouw het voorbeeld van Jezus, de Heer, na te volgen. Zijn leven was een leven van zelfdiscipline en opofferingen en stond geheel in het teken van dienstbaarheid aan God en de mensen. De vernieuwing of hervorming waarin hij zelf zo'n belangrijk aandeel had gehad, werd mogelijk toen hij zijn volle vereniging met de Heer bereikte.

Beste zusters, laten wij onszelf toewijden aan de vernieuwing van ons religieus zijn als CB zusters door gelovig het proces van voortgezette zelfvorming te ondergaan. Laat ieder van ons haar verantwoordelijkheid nemen in het vertegenwoordigen van vernieuwing of hervorming van de congregatie zijn, door zelf eerst in ons eigen dagelijks leven de vruchten van voortgezette vorming te ervaren. Laat ons het ons gegeven voorrecht overdenken om alle fasen van voortgezette vorming in de congregatie te doorlopen en ons afvragen of het voor ons een manier is geweest om tot persoonlijke groei te komen. Heeft het ieder lid geholpen om een zegen te zijn voor de gemeenschap en tot bron te worden van vruchtbare energie voor ons apostolaatswerk?

Moge het voorbeeld van Moeder Elisabeth en de heldhaftige toewijding van de H. Carolus Borromeus ons inspireren bij het onszelf toeleggen op het doen herleven van onze zo geliefde congregatie.

Wij wensen u een fijne Feestdag toe!



LIDMAATSCHAP

Regio Filippijnen

Eeuwige geloften

Op 4 november 2012 legt zr Crysta Lynn D. Paghasian haar eeuwige geloften af in Bohol.

Wij zijn één met deze zusters in gebed nu zij beginnen aan een nieuwe fase van religieus leven.

Provincie Indonesië

Ontslag van geloften

Zr EflinWalu (Marlina Selvia EflinWalu) is op eigen verzoek ontslagen van haar geloften in onze congregatie. In de brief Prot. N. 24682/2012, gedateerd 6 augustus 2012, heeft de Archbishop Secretary van de Congregation of Religious Life and Secular Institutes het verzoek van zr Eflin ingewilligd. Vanaf deze datum is zij geen lid meer van onze congregatie en mag zij het habijt niet meer dragen.

Wij blijven voor haar bidden nu zij een nieuw leven tegemoet gaat. Moge Gods zegen met haar zijn bij alles wat zij doet.

IN MEMORIAM

*“...Dat ik toch altijd aan God zoude getrouw blijven
en in zijne liefde volherden tot ter dood toe...” (EG. 20)*

Provincie Indonesië

- Zr Secunda Soesmarlinah werd geboren in Yogyakarta op 27 december 1935, deed haar professie in onze congregatie op 26 juli 26th 1959 en overleed in Yogyakarta op zaterdag 25 augustus 2012.
- Zr Carissima Parijem werd geboren in Yogyakarta op 31 december 1929, deed haar professie in onze congregatie op 31 januari 1957 en overleed in Yogyakarta op woensdag 12 september 2012.

Provincie Nederland

- Zr Magdalena Joop werd geboren in Gombong, Indonesië, op 12 juni 1919, deed haar professie in onze congregatie op 15 september 1967 en overleed in Maastricht op dinsdag 25 september 2012.

Zr Secunda, Zr Carissima en Zr Magdalena, rust in vrede.

NIEUWS VAN ONZE MISSIONARISSEN

Zr Clazina Tan is op 21 oktober jl. voorgoed naar Indonesië teruggekeerd. Dit na zich tien jaar lang in Onder de Bogen in Maastricht te hebben ingezet ten behoeve van de congregatie door zorg te dragen voor het generaal archief. Wij bedanken haar voor de trouwe toewijding waarmee zij zich van haar taak heeft gekweten. Wij bidden voor haar vooral gedurende de periode van het weer moeten wennen aan een andere gemeente en een nieuwe taak. Moge God haar zegenen gedurende dit hele proces van terugkomst in haar moederland en de Provincie.

VANUIT HET GENERAAL BESTUUR

1. De vergadering voor IFT leden en Initiële vormingsleidsters in het Moederhuis te Maastricht is afgelopen. Alle deelnemers zijn inmiddels weer naar hun gebieden van herkomst teruggekeerd. De vergadering was zeer vruchtbaar en, over het algemeen gesproken, zijn de deelnemers tevreden met wat er is bereikt. Het is hun gelukt om één van de doelstellingen van de vergadering te behalen namelijk het herzien en herschrijven van de Richtlijnen voor Vorming. Door het vele werk dat er tijdens deze vergadering is verzet kunnen wij u nu, en wij doen dat met grote vreugde, berichten dat er snel nieuwe Richtlijnen voor Vorming, Initieel en Voortgezet, t.b.v. de congregatie worden opgesteld. Deze Richtlijnen zijn op schrift gesteld en gebaseerd op de ervaringen van de vormingsleidsters uit alle gebieden. Het zijn dus niet slechts geschreven documenten maar echte ervaringsmomenten over het delen van ons leven als CB zusters, volgelingen van Moeder Elisabeth. Wij hopen dat ook deze voor ons allen tot bron van inspiratie mogen worden, bij het getrouw voortzetten van onze zelfvorming in ons levenslang proces om nog dichter bij onze geliefde Heer te komen, in de spiritualiteit van Moeder Elisabeth.

Wij spreken onze dankbaarheid uit t.a.v. alle deelnemers die zo hard gewerkt hebben en zo oprecht veel van de congregatie houden. Dankbaar zijn wij ook jegens het Provinciaal Bestuur van de Provincie Nederland dat de deelnemers van ganser harte heeft gesteund en verwelkomd, en jegens alle ondersteunende commissies en medewerkers die zo hard gewerkt hebben en ons zo goed hebben bijgestaan en behulpzaam zijn geweest gedurende de vergadering. Ook willen wij een woord van dank richten aan

onze geliefde zusters Onder de Bogen voor hun nimmer aflatende steun en gebed. Heel veel dank daarvoor.

2. Het GB zal in de maand november de Provincie Nederland bezoeken en wel van de 26^{ste} – 30^{ste}. Hoewel het Provinciaal Bestuur en de zusters in Onder de Bogen ons formeel al verwelkomd hebben, willen we toch van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe bestuursleden te introduceren en de zusters beter te leren kennen.
3. Zr Lisbeth Cicih Ratwasih is op 8 oktober 2012 naar Indonesië vertrokken om bij haar moeder te kunnen zijn die ziek is en verpleegd werd in ons Borromeus ziekenhuis in Bandung. We hopen dat de aanwezigheid van zr Lisbeth haar de kracht zal geven om snel weer beter te worden. Wij zijn u zeer dankbaar als u zou willen bidden voor de moeder van zr Lisbeth en haar familie.
4. GOO (Generaal Overlegorgaan)
De generale overste met haar bestuur wordt in haar beleid ondersteund door een overlegorgaan (Const. 186). Een gedeelte van Constitutie stelt dat: het generaal overlegorgaan zal proberen de tekenen van de tijd te verstaan om vanuit een gezamenlijke visie richtinggevend te kunnen zijn voor de congregatie.
Het Generaal Bestuur zal de eerste, gedurende haar ambtstermijn te houden, GOO vergadering bijeenroepen in Yogyakarta, Indonesië en wel van 17 februari t/m 6 maart, 2013. Thema van de vergadering is: *Mysticism and Prophecy in the Heart of Our Congregation*. De vergadering is bedoeld om onze voortdurende inspanningen om de mystieke en profetische dimensie van ons leven als CB zusters te

verdiepen, te benadrukken. Wij hopen dat deze vergadering belangrijke beleidslijnen oplevert in ons gehoor geven aan de tekenen van de tijd.

Wij vragen uw steun en gebed voor hen die als afgevaardigden aan deze vergadering zullen deelnemen.

Hartelijke groet
namens het Generaal Bestuur,

Zr Rosaria Nur Hardiningsih
Generale Overste