

**Indien het aan God behaagt, dat dan toch
alhier in deze stad Maastricht, een klooster
zal gesticht worden, waarin God oprecht
zoude gediend worden. EG 5**



Ik hoorde eensklaps het gebenedijde

Jawoord uit den Hemel...

‘Het zal wel gelukken.’ EG 6



**Op de voorzienigheid Gods stelde ik heel
mijn vertrouwen, steunende op het eerste
artikel van het geloof...**

Ik geloof in God den Vader Almachtig. EG 23



**Met de hulp van God
Zal ik het klaarspelen**

EG 13





**God gaf ons moed en sterkte
om met ons tweeën dit werk
te beginnen. EG 46**

**Ik liet alles aan God over
en in Zijn heilige wil berusten. EG 12**



**Mijne hoop was op God gevestigd en niemand
was in staat mij hierin te doen wankelen. EG 55**





**Als God tot het hart spreekt
dan zwijgt de liefde niet. EG 91**



**De goede God staat degenen bij die Hem
trouw blijven in Zijn dienst. EG 97**

**Door aanhoudend gebed
en vertrouwen op God
komt men toch alles
te boven. EG 69**



**Geef dat mijn hart in liefde ontvlamt,
maak mij tot uwen dienst bekwaam.**

EG 39



Rosemantic

**... omdat mij de zaligheid van mijn
evenmens zeer ter harte gaat. EG 40**





**Dagelijks werden wij door
de onzichtbare hand
van God gezegend. EG 63**

**Die goede Herder, die gedurig waakt en toeziet
op hen die Hem liefhebben, is meer bezorgd
om ons dan wij zelf weten. EG 65**



**Ik zal altijd aan God getrouw
blijven en in Zijn liefde
volharden tot de dood... EG 20**





**“Heer, ik heb dorst, geef mij van
dat levendmakend water” EG 140**

**Men mag hoegenaamd in
niets zichzelf zoeken. EG 153**





**De goede God zegende
onze onderneming. EG 52**



**Houd de hand aan het werk;
de grondslagen die gelegd zijn
zal Onze Lieve Heer voortdurend zegenen.**

EG 75

**Dat de Naam des Heren
In eeuwigheid Gebenedeid zij.**

EG 156

