

Op het feest van Maria Tenhemelopneming ging in vrede van ons heen, onze geliefde medezuster, zus en tante

ZUSTER THEOPHILA

Helena Wilhelmina van Leeuwen

Zij werd geboren te Wateringen op 2 april 1932, deed haar professie in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus op 16 november 1953 te Maastricht en is overleden in het woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht op 15 augustus 2024.

Het leven van zr. Theophila was getekend door geven, er zijn voor de ander. Met veel liefde heeft zij zich lange jaren ingezet voor bejaarde mensen en voor eigen medezusters. Tot het laatst bleef zij dienstbaar en zag wat de ander nodig had. Zij kon dit doen vanuit een sterke verbondenheid met de Heer, bij wie zij dagelijks in de kapel vertoefde. Dit was voor haar van levensbelang om trouw te zijn en te blijven. Haar roeping was haar dierbaar.

Moge zij nu bij Hem verder leven en vreugdevol opgenomen worden in zijn liefde.

Namens de familie:
De heer J. Verbeek
Ambachtshof 5
2291 DX Wateringen

Namens de Congregatie:
zr. Lisbeth Cicij Ratwasih
regionale overste
Postbus 206
6200 AE Maastricht

Maastricht, Onder de Bogen
15 augustus 2024

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van zuster Theophila op woensdag 21 augustus 2024 om 14.00 uur tijdens de Eucharistieviering in de kapel van het Moederhuis, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht. Aansluitend leggen we haar lichaam te rusten op ons kloosterkerkhof te Rijckholt.

