

Zij was dankbaar voor de zorg en vooral ook voor de jaren in Roosendaal. Voor haar waren het gouden jaren. Dit alles droeg bij aan het feit, dat zij zo in overgave los kon laten wat haar zo dierbaar was. Zij wist naar Wie zij zou gaan, naar God, wonend in haar.

Lieve zuster Jeanne, dank je wel voor je zijn met en bij ons. Vergeet ons niet.

Geboren op 11 oktober 1932 Roosendaal en Nispen

Geprofest op 11 mei 1958 te Maastricht

Overleden op 25 februari 2022 te Maastricht

Begraven op 2 maart 2022 te Rijckholt



Zusters Onder de Bogen

IN DANKBARE HERINNERING

Zuster Jeanne

Adriana Johanna Petronella
Schoenmakers



*“Alleen met ons hart zien we goed,
voor onze ogen blijft het wezenlijke verborgen.”*

A. de Saint-Exupéry

Zuster Jeanne heeft haar leven heel bewust geleefd. Zij werd geboren in een Brabants gezin en heeft altijd goede contacten met haar familie onderhouden. Met haar priesterbroer Vincent had zij een speciale band met name op religieus vlak.

Een groot deel van het leven in onze Congregatie heeft zr. Jeanne zich ingezet als wijkverpleegkundige. Daar lag haar hart. Luisteren naar mensen, waar nodig handelen, steeds bedacht op wat de ander behoefde. Zij deed dit vanuit een rijke religieuze binnenkant, haar verbond met God, haar Schepper. Zij wist zich geliefd door Hem, zij voelde “ik mag er zijn”, ook

met haar kritische geest. Alles wat zij deed stond in dit perspectief. Voedingsbodem hiervoor was haar gebed, de psalmen en leven met de Bijbel.

Na haar meer actieve leven kreeg zij gelegenheid om haar verbintenis met de Heer te verdiepen en om te leven naar het “alles te moeten loslaten”. Stilte en bezinning, daar verlangde zij in deze fase naar en dit heeft haar ook rijkdom gegeven.

Daarbij bleef ze steeds trouw aan mensen rondom haar, medezusters en familie die haar trouw bezochten. Met hen ging ze de weg van dingen afgeven en meer afhankelijk worden. Het was soms moeilijk, maar steeds kwam ze weer in balans en beaamde van binnenuit: “het is goed zo”.