

*“U zoekt mijn hart, U hangt het aan.  
Uw hand zal mij vast blijven houden.”*

*Psalm 63, 9*

Het begin van de roeping van zuster Lidewijde ligt in Hilversum. Tijdens haar opleiding tot verpleegkundige daar kwam zij in contact met zusters van onze congregatie. Hier groeide haar verlangen ook zo te worden. Zij trad in 1952 in ons Moederhuis in. Na haar vormingsjaren kreeg zij gelegenheid om via studie zich meer te bekwamen in de gezondheidszorg. Haar werd gevraagd naar Tanzania te gaan met name naar Sengerema om te werken voor het ziekenhuis.

Na gebed en beraad besloot zij ja te zeggen op deze zending. Het was niet gemakkelijk, maar wel een rijke tijd, aldus zuster Lidewijde zelf. Terug in Nederland was zij enkele jaren werkzaam in het gemeenteziekenhuis te Arnhem. Daar heeft zij, vanuit haar bestuurlijke functie, veel mogen betekenen voor de patiënten. Intussen hadden ook eigen medezusters die ziek waren hulp nodig. Zij was in die tijd de meest geschikte persoon om de zusters te helpen samen met leken medewerkers waarmee zij nog steeds goede contacten had. Zij leerden van elkaar over en weer.

Tijdens het kapittel, in 1994 werd zij gekozen tot vice-provinciaal. Niet vermoedend dat zij twee jaar later provinciaal werd ten gevolge van het overlijden van zuster Ignace bij het ongeval in Tanzania. Dit was een zware verdrietige gebeurtenis.

Naast haar werkzaamheden was zij graag in de gemeenschap. Met feesten trad zij nogal eens op een ludieke wijze op en bracht zo een vrolijke noot.

Zij kon vertellen met veel verve, en wist soms niet van ophouden. Maar wel oprecht en gemeend. Ook samen bidden, met name de psalmen deed haar goed en hierbij was zij graag aanwezig. Stilte liep als een rode draad door heel haar leven. Zij verwijfde graag in stilte bij de Heer en liet zich omringen door zijn engelen waar zij veel devotie voor had. Dat alles droeg bij tot een innerlijke vrede die zij mocht ervaren en uitdroeg.

Zij was dankbaar en gelukkig, ook toen een ongeneeslijke ziekte haar trof. Haar eigen woorden, ik ben in vrede gelukkig en dankbaar. Bewust nam zij afscheid van alles en iedereen. Onderstaand gebed zal zij vaak gebeden hebben en heeft haar mogelijk geholpen om zo bewust door het leven te gaan. Graag willen we dit met u delen.

*In Uw liefdesstroom wil ik gaan staan,  
open en ontvankelijk  
opdat ik de liefde kan weerschijnen  
die tot mij komt  
en in mij openbloeit.*

*Stil wil ik worden,  
opdat ik in de stilte  
Uw stem kan horen  
en in de leegte kan zien  
wat U als richtinggevend  
beeld mij schenkt.  
Stil wil ik worden,*

*loskomen van mijzelf,  
mijzelf vergeten  
opdat mijn aandacht  
zich kan richten op U.*

*Wilt U de kracht zijn  
die mij helpt om stil te worden.  
Laat Uw kracht mij ruimhartig maken  
zodat ik mijzelf vergeet  
en laat mij voorbij de woorden,  
voorbij het denken,  
de heilige stilte vinden mogen  
waar Uw liefdesstroom mij vinden kan,  
mij raken en omhullen  
en in mij vloeien kan.  
Amen.*

Lieve zuster Lidewijde, dank voor alles en vergeet ons niet.

Uw medezusters.



Zusters Onder de Bogen

## IN DANKBARE HERINNERING



*Zuster Lidewijde  
Euphrasie Camilla  
de Block*

Geboren op 24 augustus 1928 te 's-Gravenhage  
Gepofest op 8 mei 1955 te Maastricht  
Overleden op 15 oktober 2024 te Maastricht  
Begraven op 21 oktober 2024 te Rijckholt