

Bewust toelevend naar de ontmoeting met de Heer, mocht haar leven tot voltooiing brengen onze geliefde medezuster, zus en tante

ZUSTER LIDEWIJDE

Euphrasie Camilla de Block

Zij werd geboren te 's-Gravenhage op 24 augustus 1928, deed haar professie in de Congregatie van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus op 8 mei 1955 te Maastricht en is overleden te Maastricht op 15 oktober 2024.

Het leven van zuster Lidewijde kenmerkte zich door het zoeken naar en leven met God. Zij liet zich raken door Zijn mensen, vooral zieken en minderbedeelden hadden haar voorkeur. Daar lag haar hart en daartoe bekwaamde zij zich door studie en verdieping om haar zending goed te kunnen vervullen. Gebed, het bidden van psalmen en stilte waren voor haar belangrijk. Zij hield van de congregatie en was bereid te gaan waar zij gezonden werd. Lang was zij dienstbaar in Tanzania, en zorgde ook voor eigen zieke medezusters.

Zij werd gekozen tot vice-provinciaal en provinciaal overste gedurende een periode. Haar roeping was haar dierbaar, evenals de gemeenschap.

Dat zij nu voor altijd verder mag leven bij God, die haar vast hield geheel haar leven.

Namens de familie:
De heer P. Steemers en
mevrouw L. Wijnands
St. Antoniusveldweg 9
5803 AH Venray

Namens de Congregatie:
zr. Lisbeth Cich Ratwasih
regionale overste
Postbus 206
6200 AE Maastricht

Maastricht, Onder de Bogen
15 oktober 2024

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van zuster Lidewijde op maandag 21 oktober 2024 om 14.00 uur tijdens de Eucharistieviering in de kapel van het Moederhuis, Sint Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht. Aansluitend leggen we haar lichaam te rusten op ons kloosterkerkhof te Rijckholt.

