

*“De Heer is mijn Licht en mijn Heil.  
Wie zou ik vrezen?”  
Ps. 27*

Zuster Marielea wilde herdacht worden in een kort ‘In Memoriam’, waarin dankbaarheid de boventoon moest voeren.

Zuster Marielea heeft heel bewust de keuze gemaakt de roep van haar Heer te volgen en ontving elke keer opnieuw de kracht om deze roep te blijven beantwoorden. Zij was een gelovige medezuster, die ondanks haar slecht gehoor, actief lid van de gemeenschap wilde zijn. Zij voelde zich bij alles betrokken want volgens haar was de gemeenschap zo waardevol omdat God het middelpunt vormde. Dit was voor haar het wezenlijke van gemeenschapsleven. Deze overtuiging droeg zuster Marielea ook uit, waardoor gesprekken met haar zeer waardevol waren. Ondanks haar gehoorbeperking speelde ze nog lang piano bij verjaardagen van haar medezusters. Hiervoor oefende ze in haar stille uurtjes en dat ging haar bijzonder goed af.

Zij trad in 1951 in bij de Congregatie van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, de zusters Onder de Bogen, omdat zij als Maastrichtse het werk van deze zusters al van nabij had mogen meemaken. Het voorbeeld van de Stichteres, Moeder Elisabeth, wilde zij met Gods hulp navenen. Als verpleegkundige in hart en nieren, was zij zorgzaam voor allen die haar werden toevertrouwd. Zij betreurde het enerzijds dat zij, door andere taken waartoe zij gezonden werd, maar kort als verpleegkundige werkzaam kon zijn. Anderzijds was ze dankbaar voor het vertrouwen dat in haar gesteld werd door de Congregatie.

Zuster Marielea is op veel plaatsen waar de Congregatie werkzaam was, geweest. Onder andere in Hamar - Noorwegen als overste. In Borlo - België en in de Heeg, Maastricht. Alle taken voerde zij consciëntieus uit, steeds puttende uit de Krachtbron die zij vond in haar Heer. De basis waaruit zij leefde, vond zuster Marielea in de brief aan de Kolossen hoofdstuk 2, vers 7.

“Blijf in Hem geworteld en gegrondvest,  
houd vast aan het geloof dat u geleerd is  
en wees vervuld van dankbaarheid.”

Deze dankbaarheid wil zij vandaag overbrengen.  
Dank aan de Heer, dank aan de Congregatie en  
haar medezusters, dank aan haar familie die haar  
zo trouw bezocht en dank aan allen die met liefde  
en zorg voor haar aanwezig waren.

Wij willen hier ook zuster Marielea zelf danken  
voor haar goedheid en wijsheid en voor het  
voorbeeld dat zij ons gaf om ondanks alle  
beperkingen die haar parten speelden, verder te  
gaan op het pad dat voor ieder van ons zo  
verschillend is.

Zij heeft met God haar levensweg afgelegd en mag  
nu haar rust vinden in Zijn Liefde.

Rust in vrede lieve zuster Marielea en tot  
weerziens.



Zusters Onder de Bogen

## IN DANKBARE HERINNERING

**Zuster Marielea  
Adelaide Marie Josée Olivers**



Geboren op 30 maart 1924 te Maastricht  
Geprofest op 16 november 1953 te Maastricht  
Overleden op 28 februari 2023 te Maastricht  
Begraven op 4 maart 2023 te Rijckholt